



Regio Haarlem

Secr. J.A. de Haas
Albert Schweitzerlaan 38
2037 RS HAARLEM
(023) 536 07 99
E-mail: ria.co@zonnet.nl

Inhoud:

*Van de voorzitter
Rondleiding Grote Kerk
Naar het land van Maas en
Waal
Tips & Trucs met Tin
Even terug
Voor de agenda
Overledenen 2008*

www.postactieven-belastingdienst-nh.nl

VAN DE VOORZITTER

Voor u ligt Nieuwsbrief 25, tot stand gekomen met medewerking van diverse (bekende) auteurs, secretaris Co de Haas en niet te vergeten onze onvolprezen eindredacteur Bram Otte.

Wij mogen ons gelukkig prijzen, dat een dergelijk team ons steeds weer verrast met een, qua inhoud en lay-out, voortreffelijk blad.

Onwillekeurig gaan mijn gedachten terug naar de tijd, dat in het belastinggebouw aan het Klein Heiligland 84 de Volleybalclub O.V.R.A werd opgericht.

Een aantal "oud-Indiëgangers" hadden overzee kennisgemaakt met het fenomeen volleybal en wilden ook hun collega's voor deze sport interesseren. Hun poging werd een groot succes. Binnen de kortste keren had



O.V.R.A een aantal dames- en herenteams in de competitie.

Het enthousiasme was dermate groot, dat enkele collega's een eigen clubblad maakten. De alom bekende Leo Menke en Herman Franssen voerden de redactie. Na dienstdtijd mochten zij een schrijfmachine met een zgn. brede wagen gebruiken, noodzakelijk om een stencil in de breedte te kunnen typen. Leo Menke bedacht dat de aangeleverde tekst bij het uittypen, ook aan het eind van de regel, recht onder de voorafgaande regel moest komen. In de praktijk betekende dit, dat bij elke regel tekst het aantal letters en cijfers geteld moest worden.

Aan de hand van die uitkomst werden de per regel benodigde spaties berekend. U begrijpt, een monnikenwerk. Wanneer u daarbij ook nog bedenkt, dat het typeresultaat ook nog met een op de hand bediende stencilmachine gedraaid moest worden, dan begrijpt u met hoeveel inzet en enthousiasme men hiermee bezig was. Met recht pioniers. Even wat anders. Ongetwijfeld heeft u via de media vernomen, dat de wereldwijde kredietcrisis ook onze pensioenen in gevaar brengt. Dat wil zeggen: de indexatie, die ons pensioen waardevast maakt, wordt geheel of gedeeltelijk achterwege gelaten. Dat is slecht nieuws. Vooral vind ik het automatisme waarmee, zonder discussie, onze pensioenen worden bevroren verwerpelijk. Opnieuw moeten wij hopen, dat de financiële situatie van het pensioenfonds zodanig verbetert, dat door na-indexatie de opgelopen schade hersteld kan worden. ☺

Omstreeks deze tijd gaan velen voorbereidingen treffen voor de feestmaand december. St.Nicolaas, Kerstmis en de nieuwjaarsviering vragen de aandacht. Velen zien er als een berg tegen op. Maar het is toch ook zo, dat juist in deze periode de banden met familie, vrienden en zelfs oud-collega's aan gehaald worden? In dat licht bezien hoop ik u te mogen begroeten bij ons kerstdiner of nieuwjaarsreceptie.

Gerrit van den Dool

RONDLEIDING GROTE OF SINT-BAVOKERK

Om tien uur kwamen 23 personen in de Brouwerskapel bijeen om de rondleiding door de kerk en de geschiedenis te maken. Na de koffie met gebak en een inleiding begon de rondleiding. Twee vrijwilligers van de Vrienden van de Grote Kerk gaven uitleg aan de twee groepen. De ene groep begon op de lage zolders, de andere groep in het Hoogkoor. Het was zonnig weer, wat een mooie lichtinval in de kerk tot gevolg had. Er werden mooie foto's geschoten, speciaal uit de omloop boven het Hoogkoor. Vanuit deze positie heeft men goed zicht op de volle 100 meter lengte van het schip van de kerk, met als hoogtepunt op de achtergrond het wereld beroemde Müller-orgel!!

In het Hoogkoor kregen de koorbanken de volle aandacht. Ook de geschilderde wapenschilden van o.a. Brederode en Jacoba van Beieren waren interessant. De koperen leesstandaard moest een Pelikaan voorstellen, maar had meer de kenmerken van een Adelaar! De grafstenen van Frans Hals en Saenredam werden bekeken. Het prachtige koperen koorhek, een brandend braambos voorstellend, werd in de Tweede wereldoorlog zwart geschilderd. Hierdoor werd het gered van omsmelting voor het maken van munitie. De geschilderde tapijten op de pilaren zijn ook uniek in deze kerk! De Consistoriekamer, het Heerenkantoor en de Predikantenkamer zijn onlangs opgeknapt en staan te pronken als een pauw.

Omstreeks 12.00 uur, werden in de Predikantenkamer de beiden rondleiders bedankt voor al hetgeen zij vertelden en hebben laten zien in de kerk. De aanwezigen werden erop gewezen, dat als men zich aanmeldt als vriend van de Grote Kerk, men gratis toegang heeft tot de kerk, want in zo'n korte tijd is lang niet alles verteld. Bovendien krijgt men een serie boekjes over de kerk. De deelnemers waren erg enthousiast geworden en bedankten voor deze interessante rondleiding.

Wellicht gaan we in de toekomst nog eens een rondleiding houden?!

Jan Preusterink

NAAR HET LAND VAN MAAS EN WAAL

Voor woensdag 16 oktober hadden onze "ReisJannen" weer een attractieve trip op het programma gezet. Daarbij ook een forse bijdrage aan mijn topografische kennis, want eerlijk gezegd: zowel Alphen aan de Maas als Appeltern waren mij volkomen onbekend! In totaal hadden zich 56 personen voor deze trip aangemeld. Bijzonder leuk is dat ook Thea van Stigt zich daaronder bevond. Bij de start moest de familie Van Es, wegens ziekte verstek laten gaan en blonken Karel Grandia en de familie De Jong uit door afwezigheid zonder bekende reden. (red. inmiddels bekend en Karel geeft in de digitale nieuwsbrief 25 op onze website zelf uitleg: www.postactieven-belastingdienst-nh.nl). ☺



Iets over half negen vertrokken we toch maar en werd de reis ingezet achter de brede en vertrouwenwekkende rug van de ons zo bekende Pieter Korver. Wat onderweg vooral opviel waren de vele grote projecten die we passeerden. Zo wist Pieter te vertellen dat er vanuit het Westen een rechtstreekse weg naar Maastricht in aanleg is, die op sommige plaatsen wel zes banen breed zal worden.



Tegen kwart over tien arriveerden we bij de tingieterij "t Oude Ambacht Tin" in het kleine Alphen aan de Maas. Wat direct in het oog sprong waren de prachtige gebouwen waarin dit bedrijf is gevestigd. Uiteraard snakten we naar koffie en daar werd ruimschoots aan voldaan, ook nog aangevuld met een lekker gebakje. Tijdens deze lafenis kwam tot veler verbazing Karel Grandia alsnog binnenstappen. Wat bleek: hij had de bus op het nippertje gemist en besloot toen maar ons met de eigen auto achterna te gaan. Voor mij verdient hij met ere de titel van de meest strijdlustige deelnemer!



Als verrassing waren onder de schotels een drietal cijfers aangebracht en drie gelukkigen wonnen een leuke surprise. Ank van den Dool behaalde in deze loterij de eerste prijs: een -uiteraard tinnen-rozenvaasje, dat later onder haar eigen ogen werd gefabriceerd. Nog weer later completeerde Hermien Dobber dat met een mooi stukje huisvlijt door uit een stel servetten een prachtig passend rozenboekje te maken.



Het gezelschap werd in twee groepen verdeeld. Mijn groep ging als eerste naar het enthousiaste verhaal van Martijn van Zon. Zo leerden we dat tin een erts is dat in Zuidoost Azië wordt gewonnen en gesmolten en in broodjes naar de diverse landen wordt getransporteerd. De oprichter van de gieterij -Ties van Zon- startte het huidige bedrijf in 1988 en wel in een kleine garage. Naast een vakman moet hij ook een man met visie zijn, want de gieterij groeide al gauw uit haar jasje en heeft zich inmiddels ontwikkeld tot een waar tinimperium. Per jaar worden alleen al ongeveer 40.000 bezoekers ontvangen. Veel wordt geleverd aan grote bedrijven en één van de eerste belangrijke opdrachten

bestond uit het vervaardigen van een fors aantal replica's van de Denker van Rodin. Verder worden bijvoorbeeld voor de KNVB de schalen voor de kampioenen van de voetbalcompetitie

gemaakt. Maar ook voor particulieren worden, getuige de showroom, prachtige gebruiks- en siervoorwerpen op de markt gebracht.



Na dit alles verteld te hebben ging Martijn over tot het meer praktische gedeelte. Met gesmolten tin en een mal toverde hij in een mum van tijd een aantal theelepeltjes aan ons voor. En passant gaf hij aan dat de producten voor 94% uit tin bestaan en gegarandeerd loodvrij zijn. Tegenwoordig zijn vooral voorwerpen in zilvertin populair. Deze naam is bedrieglijk want er komt geen greintje zilver aan te pas. Vervolgens dan de prijs voor Ank, waarbij een tinnenplaat via een aantal kunstgrepen werd omgevormd (geforceerd) tot een heel mooi vaasje. Voor iemand als ik, die als gereedschap nauwelijks verder is gekomen dan de ballpoint, is het steeds weer verbluffend om te zien wat vakmanschap allemaal vermag.

Na het bezoek aan de showroom vertrokken we naar "Moeke Mooren" een etablissement in het nabije Appeltern. Moeke Mooren was een in 1858 geboren vrouw, die na de geboorte van haar derde kind snel weduwe werd en naast de zorg voor drie jonge kinderen ook nog een boerderij en café onder haar hoede nam. Of dit niet genoeg was trad zij ook nog op als veervrouw en deinsde er niet voor terug om bij weer en wind mensen de Maas over te zetten. Zij overleed op 60-jarige leeftijd in 1918. Als hommage aan die bewonderenswaardige vrouw is haar naam nu vastgelegd en wat zou zij opkijken als ze de tegenwoordige zaak kon zien: hotel, restaurant, bowlingbaan etc. In dat restaurant genoten we een eenvoudige maar deugdelijke lunch, met de inmiddels traditionele kroket.

Ruimschoots op tijd waren we om in te schepen op "De Sluizer" een comfortabel passagiersschip voor een twee uur durende tocht over de Maas. We passeerden daarbij enkele grote jachthavens en een fors aantal campings. Deze laatste opvallend volgestouwd met caravans en tenten, het leek mij eerlijk gezegd erg benauwend. De vaart werd beëindigd via het mooie natuurgebied "De Gouden Hammen".

De tijd om richting huiswaarts te gaan was inmiddels aangebroken en Pieter loodste ons weer vaardig door het verkeer, maar kon niet voorkomen dat bij Amstelveen het nodige oponthoud ontstond. Een goede gelegenheid voor Gerrit van den Dool het woord te nemen en



hem te benoemen tot onze 'officiële huischauffeur', dit vergezelt met een geldelijke attentie. De beide Jannen kregen verdiende woorden van lof toe gezwaaid en ook Henk Harder, die in deze benarde tijd de financiën bewaakt, werd niet vergeten. Tot slot preees Gerrit de goede sfeer binnen de groep tijdens deze dag.

Moe maar voldaan arriveerden we in Haarlem, een mooie trip was weer voorbij. Op naar het volgende evenement!

Jaap Plas

Voor de thuisblijvers nog iets over tin dat m.i. de moeite waard is:

- *"Tin is hartveroverend eenvoudig en nobel. Het verlangt naar een huiselijke, intieme en harmonische omgeving."*

- *"Tinnen siervoorwerpen zijn de symbolen van de waardige traditie der kunstambachten. Zij brengen een nostalgisch geheel in een interieur."*

Bron: Folder 'T Oude Ambacht Tin

Een dergelijk metaal verdient uiteraard de volle aandacht en zorg, daarom hier een tweetal praktische tips:

Hoe maak je tin schoon?

- Eerst het tin warm maken in een sopje soda, dan lost het rook en vet op. Daarna afspoelen in warm water en het voorwerp drogen. Hierna het tin inwrijven met witte was of bijenwas (zuurvrije was), daarna oppoetsen met een zachte doek en het tin krijgt zijn oude kleur weer terug!

Het maken van antiek tin (donker tin) tot zilvertin.

Conform bovenstaande; wassen, afspoelen en drogen. Hierna het tin inwrijven met de nieuwe pasta Fiorina (metaalpoets) en daarna uitwrijven en licht oppoetsen.

De verkregen kleur past bij elk interieur. Doe uw voordeel.

Jaap Plas.

EVEN TERUG (door de krant)

In het Haarlems Dagblad las ik een overlijdensadvertentie van mevrouw Catharina Venema-Schiffer, die op 20 september 2008 is overleden. Dat zegt de meesten van u waarschijnlijk niet zo veel, maar als ik schrijf: TO VENEMA dan zal dat ongetwijfeld bij een aantal wat oudere dames uit ons gezelschap van postactieven wel een belletje doen rinkelen.

Het was in de vijftiger jaren dat de OVRA een bloeiende personeelsvereniging was die - onder andere met leuke ontspanningsavonden - regelmatig aan de weg timmerde.

Deze avonden werden meestal gehouden in gebouw "De Leeuwerik" in de Kruisstraat, waar ik meen nu een zaak van Het Kruidvat op die plaats is gevestigd.

De grote animator van deze avonden was de heer Valkhof. Bij hem thuis werden plannen gesmeed en repetities gehouden en dat was altijd bar gezellig.

Maar op een gegeven moment werd wat hoger gegrepen en kwam "Im Weiszen Röss'l" op het programma te staan. Daar moest dan natuurlijk, naast de zang, ook bij gedanst worden. De moeilijkheid was echter dat onze dames dat wel erg leuk vonden maar totaal geen ervaring hadden op balletgebied.

De heer Valkhof wist echter een balletstudio aan de Schalkwijkerweg waarvan de eigenaresse, tevens lerares van die studio, mevrouw To Venema was. Ik weet nog heel goed dat onze aanstaande danseressen daarheen togen om op de choreografie van To tot 'Prima Ballerina' te worden opgeleid. Het was voor de dames (en voor To) hard werken maar het is prima gelukt.



Im Weiszen Röss'l

Vlnr: Piet Emans, Mw. Mollema, Karel Grandia, Mw. Valkhof en het O.V.RA. Ballet o.l.v. To Venema

Als volleerde danseressen werd door onze dames een prachtige show gegeven. Het publiek was enthousiast en applaudisseerde langdurig.

Een paar namen van die OVRA-girls heb ik nog voor u (ik ben waarschijnlijk niet volledig, maar ja, de leeftijd hé!): Thea Bommezijn, Mevr. Poelen, Bep Stubert, Do Turkenburg en Mevr. Vogel.

To werd na afloop door Valkhof op het toneel geroepen alwaar zij werd bedankt voor haar werk en vooral voor het prima resultaat daarvan. Zij kreeg natuurlijk ook bloemen en een welgemeend applaus.

Ook aan diverse andere OVRA- avonden heeft To haar medewerking verleend, door zowel de choreografie voor haar rekening te nemen als met de meisjes te oefenen.

Nu is To niet meer, zij is 92 jaar geworden. Als symbolen stonden in de rouwadvertentie een danseresje en een vlinder. Ik ben er van overtuigd dat To als een vlinder door het hiernamaals zal dansen. To, namens alle OVRA-mensen waar je toen mee te maken hebt gehad: VAN HARTE BEDANKT.

Karel Grandia

VOOR DE AGENDA

2008:

KERSTDINER: 19 DECEMBER

2009:

NIEUWJAARSBIJEENKOMSTEN:

HAARLEM: 5 JANUARI

AMSTERDAM: 8 JANUARI

ZAANDAM/HOORN: 9 JANUARI

INLOPMIDDAG: 8 APRIL

OVERLEDEN IN 2008:

Dhr. H. Zwaagman: 14 januari

Dhr. J.J. van Stigt: 1 augustus

Dhr. H.H. Stob: 10 augustus

Dhr. J.N.J. Noorlandt: 11 september

Dhr. A. Eskes: september

Dhr. J.H. Terpoorten: oktober