



Regio Haarlem

Secr. J.A. de Haas
Albert Schweitzerlaan 38
2037 RS HAARLEM
(023) 536 07 99
E-mail: ria.co@zonnet.nl

Inhoud:

*Van de voorzitter
Bedankt
Wandeling Leiden
Dagtocht Overijssel
Landelijke wandel- en
fietstocht
Voor de agenda*

www.postactieven-belastingdienst-nh.nl

In verband met het overlijden van oud-voorzitter Ko van Stigt is deze Nieuwsbrief verspreid onder alle oud-medewerkers binnen de regio Noord-Holland.

VAN DE VOORZITTER

Onder dit voorwoord vindt U een brief van Ko van Stigt, waarin hij iedereen bedankt voor de vele blijken van belangstelling die hij en ook zijn vrouw Thea, tijdens hun ziekte van velen van u mochten ontvangen. In zijn brief maakt hij onder meer melding van zijn persoonlijke levenskansen. Die varieerden van: *'nog zeer korte tijd'* tot *'nog enige tijd uitstel'*.

Helaas is Ko op vrijdag 1 augustus op 77 jarige leeftijd overleden. *'Nog zeer korte tijd'* is dus bewaarheid.

Allereerst wil ik mede namens u allen Thea mijn hartelijke deelneming betuigen met het overlijden van Ko. Ofschoon zijn dood niet als een verrassing kwam, zal zijn verscheiden in de eerste plaats voor Thea en de naaste familie, maar ook voor vele (oud) collega's, een schok zijn te vernemen dat Ko er niet meer is. Voor tallozen was hij, zelfs tijdens zijn ziekte, een vraagbaak die altijd openstond om anderen met raad en daad terzijde te staan. Altijd een luisterend oor en als hij overtuigd was van het gelijk, dan zette hij zich in met al zijn kwaliteiten om onrecht te bestrijden en mensen hun recht te bezorgen.

Ik ken Ko bijna 40 jaar. Eerst als collega en later als voorzitter en bestuurslid van de Haarlemse vereniging van postactieven. Zijn levenshouding en persoon heb ik altijd bewonderd. Samen met zijn vrouw heeft hij zich steeds ingezet voor zijn medemens en voor zijn (oud) collega's in het bijzonder. Dat feit verdient onze grote waardering.

Ko bedankt: wij zullen je missen!

Gerrit van den Dool

BEDANKT, BEDANKT, BEDANKT



Van de redactie van 'onze krant' heb ik de gelegenheid gekregen om op deze manier te bedanken voor de vele wensen voor sterkte en beterschap die we mochten ontvangen.

Nu is in onze doelgroep ziekte en erger een normaal verschijnsel en zou elke uitgave van 'onze krant' er mee gevuld kunnen worden.

Maar niet normaal is de grote stroom van hartverwarmende wensen met sterkte en beterschap die Thea en ik mochten ontvangen. Ruim meer dan 100 stuks en dat niet alleen van onze

"postactieven" maar ook van de nog actieve collega's.

Het is een onmogelijke opgave om op ieder afzonderlijk te reageren. Het is meer dan alleen maar wat resterende collegialiteit, maar zonder twijfel een hechte band die er was en is. Juist in onze zeer moeilijke omstandigheden is dat van groot belang. In het kort nog een kleine samenvatting van onze huidige situatie.

Voor Thea: na medische ingrepen is haar situatie onder controle. Zij heeft echter forse beperkingen gekregen.

Mijn situatie varieert van 'nog zeer korte tijd' en 'toch nog enige tijd uitstel'. Helaas is de situatie wel dusdanig instabiel dat deelname aan Kerstdiner, Nieuwjaarsrecepties of andere activiteiten onmogelijk is. En dat spijt ons zeer.

Iedereen nogmaals bedankt. Hartelijke groeten van ons beiden en excuses voor deze onpersoonlijke reactie.

mei 2008, Ko van Stigt

EEN VERRASSENDE WANDELING DOOR LEIDEN

Op 24 april jl. is een select gezelschap post-actieven naar Leiden getogen om onder leiding van Dirk Stigter een rondwandeling door deze mooie, oude stad te maken. Het begon voor mij al goed want toen ik in Heemstede in de trein stapte ging ik zitten, zonder dat ik in de gaten had dat aan de andere kant van het gangpad mijn oud kamergenoot Martin Polman al vanaf Haarlem was gezeten. Gedurende de rit hebben wij natuurlijk heerlijk over vroeger kunnen kletsen.

In Leiden aangekomen duurde het niet lang of alle deelnemers hadden zich op het perron verzameld. Het gezelschap bestond uit: Martin Polman, Henk Duijm, Piet de Ruiters met echtgenote, Nel van der Weiden, Geert Tipker met zijn vrouw, Gerrit van den Dool (Ank was helaas zwaar verkouden), Gerard Brouwer, ondergetekende en natuurlijk onze eminente gids Dirk Stigter.

Vanaf het station gingen wij eerst langs het oude belastinggebouw (het bloed kruipt toch waar het niet gaan kan) en gingen naar ons eerste doel: de molen "De Put".

Op zich is het al apart om midden in de stad een molen te vinden, maar het leuke van deze molen was dat hij vlak bij de Rembrandtbrug staat en aan de overkant daarvan is het huis waar Rembrandt in 1606 is geboren. We passeerden even later ook de Morspoort een bijzonder mooie stadspoort. Van de 10 stadspoorten die Leiden vroeger had zijn er nu nog maar twee over.

Ook de Korenbrug maakte op mij een bijzondere indruk door het heldhaftige tafereel dat daarop was aangebracht. In het midden een krijgshaftige officier te paard geflankeerd door twee vervaarlijk uitziende stukken geschut. Op een gegeven moment kwamen wij langs een oud marinegebouw. Geert werd helemaal lyrisch want hij had tijdens zijn dienstperiode in dat gebouw geslapen.

Op het bekende Rapenburg zijn we even de Hortus Botanicus binnengestapt. Deze tuin dateert uit 1575 en is ingericht kort na de oprichting van de Leidse universiteit. (de eerste universiteit van ons land). Ook deze tuin is de moeite van het bezichtigen dubbel en dwars waard.

Tijdens onze tocht opende Dirk zo hier en daar een deurtje en dan stonden we plotseling in een schilderachtig hofje. Net als in Haarlem zijn ook deze hofjes heel intiem en goed onderhouden. In Leiden zijn nog 35 hofjes, daterend uit de 17^e eeuw.





Evenals in Haarlem werden deze hofjes gesticht door welgestelde burgers en waren bestemd voor oude en behoeftige mensen. Zij konden er gratis wonen en kregen vaak ook gratis te eten. Wel waren er strenge regels waaraan de bewoners zich moesten houden. Zelfs was er in een van die hofjes de verplichting om eens in de maand in bad te gaan !!! Erg hé ?

Vervolgens voerde Dirk ons naar de Pieterskerk. In 1121 werd op de plek waar nu de Pieterskerk staat al een kapel gebouwd met de naam Sint Pieter (Petrus). De sleutels in het Leidse stadswapen verwijzen dan ook naar de Poortwachter van

de Hemel: Sint Petrus. Door de jaren heen werd steeds wat aan de kapel gewijzigd en werd nogal wat bijgebouwd, zodat uiteindelijk de kerk, zoals die er nu staat, is ontstaan. Ook worden momenteel aan deze kerk nog restauratiewerkzaamheden uitgevoerd. Het terrein om de kerk heen lag vol met oude stenen (waaronder grafzerken) die allemaal genummerd waren om weer op de oude plaats te worden neergelegd.

Ook waren wij even bij een enorm weeshuis. Ik stond versteld van de omvang van dit gebouw. Er werd ook hard aan gewerkt, er stond n.l. een enorme machine waarvan het doel mij totaal ontging. Ik vond het een wat "wezensvreemd" apparaat. Het slot van deze rondleiding was bij de Burcht .Een vesting die in heel Nederland

zijn gelijke niet heeft. In de 11^e eeuw is er een heuvel opgeworpen met daarop een houten versterking. Later is er een soort borstwering van steen gekomen. Vanaf deze Burcht heb je een prachtig uitzicht over het centrum van Leiden. Voor dat wij echter deze Burcht beklommen werd in een restaurantje aan de voet van die Burcht nog wat gedronken. Toen wij echter wilden afrekenen was dat niet meer nodig omdat Gerard Brouwer het gelag reeds had betaald. Hij was onlangs bevorderd tot 'Opa' en dat moest natuurlijk gevierd worden. Bedankt Gerard en dat het kleintje maar een aardje naar zijn grootvaartje mag



hebben.

Nadat wij de Burcht hadden beklommen en daar wat rondgelopen hebben en van het uitzicht genoten, zijn wij weer richting station gewandeld alwaar een eind kwam aan deze bijzonder leuke wandeling. Nadat Gerrit een kort dankwoordje richting Dirk had uitgesproken werd de trein richting Haarlem opgezocht en keerden wij terug naar onze haardsteden.

Naar mijn mening was dit een buitengewoon geslaagde middag en zoals de titel van dit stukje al zegt:"VOL VERRASSINGEN".

Dirk, bedankt voor deze leuke kennismaking met Leiden.

Karel Grandia

DAGTOCHT OVERIJSSSEL

Woensdag 11 juni was het dan zover: de tocht naar Overijssel. De uitnodiging was veelbelovend en het was dan ook geen wonder dat we met een volle bus vanaf de Frankrijklaan vertrokken. Ook ditmaal ging dat niet zonder problemen en Nel van der Weiden spoedde zich zelfs in een lange sprint richting het voormalige belastinggebouw om daar de opvang te verzorgen.

Onze "reisJannen" hadden ditmaal gekozen voor een marathontocht met veel variatie.

Voor het vervoer zorgde ook deze keer Jan de Wit Autocars, met als chauffeur gelukkig de ons zo vertrouwde Pieter Korver. Naast het feit dat hij zijn bus met vaardige hand door het verkeer leidde, wist hij ook veel te vertellen over allerlei zaken en plaatsen die we onderweg passeerden.

De rit voerde ondermeer langs de Flevopolder met haar vele randmeren, waarvan het Veluwemeer het grootst en meest bekend is. Aangekomen bij het dorpje Emst, was het de hoogste tijd voor een goed kopje koffie en een heerlijk gebakje in ons eerste opsteekadres: restaurant Schaveren.

Uitgezwaaid door de liefvallige dames van de bediening werd de reis vervolgd. In een flits zag ik een vleugje van 't Harde, waar ik mijn weinig succesvolle carrière als militair heb volbracht. En dan de IJssel, een rivier die zich door het landschap kronkelt en ik ben beslist niet de enige die van dat uitzicht geniet. De dichter Joh.H. Polman liet zich bijvoorbeeld verleiden tot de volgende regels:

Zwolle was het volgende doel en daar aangekomen scheepten we in op het motorschip "de Gebeurtenis". Voor ons gezelschap was het hele bovendeck gereserveerd, vanwaar we een prachtige uitzicht hadden. Langzaam voer "de Gebeurtenis" over het 19 km. lange riviertje het Zwarte Water naar de plaats Hasselt. Een vaartocht is altijd al een belevenis en zeker als er zoveel moois te zien is. Zo viel mijn oog op een prachtige witte villa en sloeg mijn fantasie op hol. Als ik daar zou wonen dan schreef ik een detective met de titel "Het mysterie van het Zwarte Water". Ik koos daarbij voor een vlijmscherpe inspecteur Preusterink als de lokale Kurt Wallander, laatstgenoemde bekend uit de boeken van succesauteur Henning Mankell. Maar terug naar de ook aantrekkelijke realiteit, in dit geval een lunch bestaande uit soep, diverse broodjes en uiteraard de niet te missen kroket.

Moe maar zeker nog niet voldaan stapten we weer in de bus voor een rit door de bosrijke omgeving op weg naar de Holterberg. Nederland mag dan dicht bevolkt zijn, maar hier zijn de bossen nog rijk vertegenwoordigd. Eigenlijk ben ik meer een mens voor de wijde ruimte, maar zover als Henk Spaan ga ik zeker niet, die



*Aan de rand van Hollands gouwen
Over brede IJsselstroom
Ligt daar, lieflijk om t' aanschouwen
Overijssel, fier en vroom.*



schreef n.l. destijds: "Treurig liep hij door het woud, hier is iedereen van hout!" Zo bereikten we het letterlijke hoogtepunt van onze tocht de Holterberg. Naast het mooie uitzicht genoten de meeste onder ons van een drankje. Wie niet genoot was de bediening, kennelijk had men nog niet meegemaakt dat de klanten ook nog



(afzonderlijk) willen betalen.

Het tijdstip was aangebroken om weer richting het westen in te slaan. Als klap op de vuurpijl onderbroken voor een driegangen diner in het gezellige restaurant "De Dennen" te Renswoude. Alles smaakte voortreffelijk, maar de meeste indruk maakt toch een schnitzel, heerlijk bereid en met de omvang van een dakpan!

Het uur voor het laatste deel van de thuisreis was ruimschoots aangebroken en na een soepele rit arriveerden we precies op de geplande tijd van half negen op het vertrekpunt.

Alle personen die deze trip mogelijk hebben gemaakt veel dank en een groot compliment. Dat geldt zeker ook voor de weergoden, die ons gelukkig gunstig gezind zijn geweest. Reikhalzend kijken we al weer uit naar 15 oktober want dan staat een tocht over de Maas op programma. Tot dan!!

Juni 2008, **Jaap Plas**

LANDELIJKE WANDEL- EN FIETSTOCHT 7 JUNI 2008

Zaterdag 7 juni 2008 is het dan eindelijk weer zover. De FPF-FINVA organiseert de landelijke wandel- en fietstocht in Loenen op de Veluwe. Het is fantastisch mooi fiets-



en wandelweer. Ook dit jaar kan er weer gekozen worden tussen fietsen, wandelen en Nordic Walking. Voor de laatste activiteit is ook aan de beginnelingen gedacht. Deze gaan onder deskundige begeleiding aan de slag om de kunst van het in de juiste pas met de stokken lopen onder de knie te krijgen. (*Het is niet letterlijk de bedoeling om de stokken onder de knie te krijgen maar dat begrijpt u natuurlijk wel.*)

Voor gevorderden zijn prachtige routes uitgezet van 15 tot 20 kilometer.

Voor de wandelaars zonder stok (?????) zijn routes van 20 en 35 km uitgezet. Uiteraard ook door een prachtig gebied. De 35 km lopers kunnen al vroeg van start. Het is tenslotte een hele afstand.



Voor de fietsers, waarbij ondergetekende, is een route uitgezet d.m.v. het onvolprezen nieuwe knooppuntensysteem (iets voor de scrabbel?). Via dit "nieuwe" systeem worden we onder andere over het Park De Hoge Veluwe geleid. Hier is uiteraard de mogelijkheid een bezoekje te brengen aan het Kröller-Müller museum en/of aan het beroemde St. Hubertusslot. Dan moet je natuurlijk niet teveel terrasjes aandoen onderweg anders

kom je in de knoop met de tijd. (*Deze knoop heeft weer niks te maken met de route.*) Volgens de uitnodiging begint de barbecue om 16.30 uur en dat willen we niet missen. Geen bezoek dus aan deze culturele schoonheden. Voor mijn gezelschap (je doet zoiets toch het gezelligst met een groepje) alleen maar aandacht voor het fysieke geweld (er

zaten een paar flinke kuitenbijtertjes tussen), aandacht voor koffie met appelgebak en aandacht voor een biertje tegen het einde van de rit. Onderweg natuurlijk ook veel aandacht voor de prachtige natuur. Op heel veel plaatsen zou je niet zeggen dat je in dat overvolle Nederlandse fietst.

Hier en daar ook schitterende vergezichten over de hei die rond augustus weer voor een prachtig paars vloerkleed zal zorgen. Halverwege heeft de organisatie (alle lof) zelfs voor een echte Hooglander gezorgd.

Gelukkig hebben we geen rode shirtjes aan want het was wel een flinke stier.

Na voldoende zweetdruppels te hebben achtergelaten arriveren we weer bij ons vertrekpunt. Het terrein van de voetbalvereniging Loenermark. Hier zijn inmiddels de partytenten al opgezet en wordt voor het eerst dit jaar het vlees op professionele wijze gegaard. Andere jaren gebeurde dat natuurlijk ook wel, maar af en toe ging er toch wel wat vlees in rook op omdat er toen evenveel koks waren als deelnemers. Door het grote aantal



deelnemers dit jaar, meer dan driehonderd heb ik mij in het oor laten fluisteren, heeft de organisatie besloten de inwendige mens professioneel te laten verzorgen. Ik kan alleen maar zeggen "een prima idee!!!!!!". Er is weer ruim voldoende van alles, vlees in vele soorten en maten, salades, fruit en hapjes. In één woord geweldig. Alles glijdt naar binnen onder de gezellige klanken van een zingende toetsenist (goed nederlands?) De drankjes worden ook vlot ingeschonken en zijn van een zeer acceptabele prijs. Het is dat we weer met de auto verder moeten maar anders.....

Rond 18.30 drinken we het laatste glaasje jus, wijn en/of bier en gaan dan weer op huis aan. De dreigende onweersbui komt op de A 50 en de A 1 naar beneden. Is tenminste gelijk al het stof weer van de fiets.

Moe maar voldaan overnachten we in ons buitenverblijf elders op de Veluwe. Het is weer een zeer geslaagde sportieve dag geweest en we kunnen alleen iedereen aanraden om volgend jaar ook van de partij te zijn. Hoe meer zielen hoe meer vreugd.

Met dank aan iedereen die deze prachtige dag mogelijk heeft gemaakt, gegroet en hopelijk tot volgend jaar.

Uw razende, gebak- en vleesetende, koffie- en bierdrinkende fietsreporter,

Gerard Brouwer

VOOR DE AGENDA:

6 september: Landelijke watersportdag FPF

17 september: De Ontmoeting.

24 september: rondleiding in de Grote of Sint Bavokerk.

3 t/m 5 oktober: driedaags mountainbike evenement.

9 oktober: inloopmiddag.

13 t/m 17 oktober excursiereis Sauerland.

25 oktober: dagtocht Alphen aan de Maas.

7 november: Tenniskampioenschap FPF



Regio Haarlem

Secr. J.A. de Haas
Albert Schweitzerlaan 38
2037 RS HAARLEM
(023) 536 07 99
E-mail: ria.co@zonnet.nl

Inhoud:

*Van de voorzitter
Bedankt
Wandeling Leiden
Dagtocht Overijssel
Landelijke wandel- en
fietstocht
Voor de agenda*

www.postactieven-belastingdienst-nh.nl

In verband met het overlijden van oud-voorzitter Ko van Stigt is deze Nieuwsbrief verspreid onder alle oud-medewerkers binnen de regio Noord-Holland.

VAN DE VOORZITTER

Onder dit voorwoord vindt U een brief van Ko van Stigt, waarin hij iedereen bedankt voor de vele blijken van belangstelling die hij en ook zijn vrouw Thea, tijdens hun ziekte van velen van u mochten ontvangen. In zijn brief maakt hij onder meer melding van zijn persoonlijke levenskansen. Die varieerden van: *'nog zeer korte tijd'* tot *'nog enige tijd uitstel'*.

Helaas is Ko op vrijdag 1 augustus op 77 jarige leeftijd overleden. *'Nog zeer korte tijd'* is dus bewaarheid.

Allereerst wil ik mede namens u allen Thea mijn hartelijke deelneming betuigen met het overlijden van Ko. Ofschoon zijn dood niet als een verrassing kwam, zal zijn verscheiden in de eerste plaats voor Thea en de naaste familie, maar ook voor vele (oud) collega's, een schok zijn te vernemen dat Ko er niet meer is. Voor tallozen was hij, zelfs tijdens zijn ziekte, een vraagbaak die altijd openstond om anderen met raad en daad terzijde te staan. Altijd een luisterend oor en als hij overtuigd was van het gelijk, dan zette hij zich in met al zijn kwaliteiten om onrecht te bestrijden en mensen hun recht te bezorgen.

Ik ken Ko bijna 40 jaar. Eerst als collega en later als voorzitter en bestuurslid van de Haarlemse vereniging van postactieven. Zijn levenshouding en persoon heb ik altijd bewonderd. Samen met zijn vrouw heeft hij zich steeds ingezet voor zijn medemens en voor zijn (oud) collega's in het bijzonder. Dat feit verdient onze grote waardering.

Ko bedankt: wij zullen je missen!

Gerrit van den Dool

BEDANKT, BEDANKT, BEDANKT



Van de redactie van 'onze krant' heb ik de gelegenheid gekregen om op deze manier te bedanken voor de vele wensen voor sterkte en beterschap die we mochten ontvangen.

Nu is in onze doelgroep ziekte en erger een normaal verschijnsel en zou elke uitgave van 'onze krant' er mee gevuld kunnen worden.

Maar niet normaal is de grote stroom van hartverwarmende wensen met sterkte en beterschap die Thea en ik mochten ontvangen. Ruim meer dan 100 stuks en dat niet alleen van onze

"postactieven" maar ook van de nog actieve collega's.

Het is een onmogelijke opgave om op ieder afzonderlijk te reageren. Het is meer dan alleen maar wat resterende collegialiteit, maar zonder twijfel een hechte band die er was en is. Juist in onze zeer moeilijke omstandigheden is dat van groot belang. In het kort nog een kleine samenvatting van onze huidige situatie.

Voor Thea: na medische ingrepen is haar situatie onder controle. Zij heeft echter forse beperkingen gekregen.

Mijn situatie varieert van 'nog zeer korte tijd' en 'toch nog enige tijd uitstel'. Helaas is de situatie wel dusdanig instabiel dat deelname aan Kerstdiner, Nieuwjaarsrecepties of andere activiteiten onmogelijk is. En dat spijt ons zeer.

Iedereen nogmaals bedankt. Hartelijke groeten van ons beiden en excuses voor deze onpersoonlijke reactie.

mei 2008, Ko van Stigt

EEN VERRASSEDE WANDELING DOOR LEIDEN

Op 24 april jl. is een select gezelschap post-actieven naar Leiden getogen om onder leiding van Dirk Stigter een rondwandeling door deze mooie, oude stad te maken. Het begon voor mij al goed want toen ik in Heemstede in de trein stapte ging ik zitten, zonder dat ik in de gaten had dat aan de andere kant van het gangpad mijn oud kamergenoot Martin Polman al vanaf Haarlem was gezeten. Gedurende de rit hebben wij natuurlijk heerlijk over vroeger kunnen kletsen.

In Leiden aangekomen duurde het niet lang of alle deelnemers hadden zich op het perron verzameld. Het gezelschap bestond uit: Martin Polman, Henk Duijm, Piet de Rooter met echtgenote, Nel van der Weiden, Geert Tipker met zijn vrouw, Gerrit van den Dool (Ank was helaas zwaar verkouden), Gerard Brouwer, ondergetekende en natuurlijk onze eminente gids Dirk Stigter.

Vanaf het station gingen wij eerst langs het oude belastinggebouw (het bloed kruipt toch waar het niet gaan kan) en gingen naar ons eerste doel: de molen "De Put".

Op zich is het al apart om midden in de stad een molen te vinden, maar het leuke van deze molen was dat hij vlak bij de Rembrandtbrug staat en aan de overkant daarvan is het huis waar Rembrandt in 1606 is geboren. We passeerden even later ook de Morspoort een bijzonder mooie stadspoort. Van de 10 stadspoorten die Leiden vroeger had zijn er nu nog maar twee over.

Ook de Korenbrug maakte op mij een bijzondere indruk door het heldhaftige tafereel dat daarop was aangebracht. In het midden een krijgshaftige officier te paard geflankeerd door twee vervaarlijk uitziende stukken geschut. Op een gegeven moment kwamen wij langs een oud marinegebouw. Geert werd helemaal lyrisch want hij had tijdens zijn dienstperiode in dat gebouw geslapen.

Op het bekende Rapenburg zijn we even de Hortus Botanicus binnengestapt. Deze tuin dateert uit 1575 en is ingericht kort na de oprichting van de Leidse universiteit. (de eerste universiteit van ons land). Ook deze tuin is de moeite van het bezichtigen dubbel en dwars waard.

Tijdens onze tocht opende Dirk zo hier en daar een deurtje en dan stonden we plotseling in een schilderachtig hofje. Net als in Haarlem zijn ook deze hofjes heel intiem en goed onderhouden. In Leiden zijn nog 35 hofjes, daterend uit de 17^e eeuw.





Evenals in Haarlem werden deze hofjes gesticht door welgestelde burgers en waren bestemd voor oude en behoeftige mensen. Zij konden er gratis wonen en kregen vaak ook gratis te eten. Wel waren er strenge regels waaraan de bewoners zich moesten houden. Zelfs was er in een van die hofjes de verplichting om eens in de maand in bad te gaan !!! Erg hé ?

Vervolgens voerde Dirk ons naar de Pieterskerk. In 1121 werd op de plek waar nu de Pieterskerk staat al een kapel gebouwd met de naam Sint Pieter (Petrus). De sleutels in het Leidse stadswapen verwijzen dan ook naar de Poortwachter van

de Hemel: Sint Petrus. Door de jaren heen werd steeds wat aan de kapel gewijzigd en werd nogal wat bijgebouwd, zodat uiteindelijk de kerk, zoals die er nu staat, is ontstaan. Ook worden momenteel aan deze kerk nog restauratiewerkzaamheden uitgevoerd. Het terrein om de kerk heen lag vol met oude stenen (waaronder grafzerken) die allemaal genummerd waren om weer op de oude plaats te worden neergelegd.

Ook waren wij even bij een enorm weeshuis. Ik stond versteld van de omvang van dit gebouw. Er werd ook hard aan gewerkt, er stond n.l. een enorme machine waarvan het doel mij totaal ontging. Ik vond het een wat "wezensvreemd" apparaat. Het slot van deze rondleiding was bij de Burcht .Een vesting die in heel Nederland

zijn gelijke niet heeft. In de 11^e eeuw is er een heuvel opgeworpen met daarop een houten versterking. Later is er een soort borstwering van steen gekomen. Vanaf deze Burcht heb je een prachtig uitzicht over het centrum van Leiden. Voor dat wij echter deze Burcht beklommen werd in een restaurantje aan de voet van die Burcht nog wat gedronken. Toen wij echter wilden afrekenen was dat niet meer nodig omdat Gerard Brouwer het gelag reeds had betaald. Hij was onlangs bevorderd tot 'Opa' en dat moest natuurlijk gevierd worden. Bedankt Gerard en dat het kleintje maar een aardje naar zijn grootvaartje mag



hebben.

Nadat wij de Burcht hadden beklommen en daar wat rondgelopen hebben en van het uitzicht genoten, zijn wij weer richting station gewandeld alwaar een eind kwam aan deze bijzonder leuke wandeling. Nadat Gerrit een kort dankwoordje richting Dirk had uitgesproken werd de trein richting Haarlem opgezocht en keerden wij terug naar onze haardsteden.

Naar mijn mening was dit een buitengewoon geslaagde middag en zoals de titel van dit stukje al zegt:"VOL VERRASSINGEN".

Dirk, bedankt voor deze leuke kennismaking met Leiden.

Karel Grandia

DAGTOCHT OVERIJSSSEL

Woensdag 11 juni was het dan zover: de tocht naar Overijssel. De uitnodiging was veelbelovend en het was dan ook geen wonder dat we met een volle bus vanaf de Frankrijklaan vertrokken. Ook ditmaal ging dat niet zonder problemen en Nel van der Weiden spoedde zich zelfs in een lange sprint richting het voormalige belastinggebouw om daar de opvang te verzorgen.

Onze "reisJannen" hadden ditmaal gekozen voor een marathontocht met veel variatie.

Voor het vervoer zorgde ook deze keer Jan de Wit Autocars, met als chauffeur gelukkig de ons zo vertrouwde Pieter Korver. Naast het feit dat hij zijn bus met vaardige hand door het verkeer leidde, wist hij ook veel te vertellen over allerlei zaken en plaatsen die we onderweg passeerden.

De rit voerde ondermeer langs de Flevopolder met haar vele randmeren, waarvan het Veluwemeer het grootst en meest bekend is. Aangekomen bij het dorpje Emst, was het de hoogste tijd voor een goed kopje koffie en een heerlijk gebakje in ons eerste opsteekadres: restaurant Schaveren.



Uitgezwaaid door de liefvallige dames van de bediening werd de reis vervolgd. In een flits zag ik een vleugje van 't Harde, waar ik mijn weinig succesvolle carrière als militair heb volbracht. En dan de IJssel, een rivier die zich door het landschap kronkelt en ik ben beslist niet de enige die van dat uitzicht geniet. De dichter Joh.H. Polman liet zich bijvoorbeeld verleiden tot de volgende regels:

*Aan de rand van Hollands gouwen
Over brede IJsselstroom
Ligt daar, lieflijk om t' aanschouwen
Overijssel, fier en vroom.*

Zwolle was het volgende doel en daar aangekomen scheepten we in op het motorschip "de Gebeurtenis". Voor ons gezelschap was het hele bovendeck gereserveerd, vanwaar we een prachtige uitzicht hadden. Langzaam voer "de Gebeurtenis" over het 19 km. lange riviertje het Zwarte Water naar de plaats Hasselt. Een vaartocht is altijd al een belevenis en zeker als er zoveel moois te zien is. Zo viel mijn oog op een prachtige witte villa en sloeg mijn fantasie op hol. Als ik daar zou wonen dan schreef ik een detective met de titel "Het mysterie van het Zwarte Water". Ik koos daarbij voor een vlijmscherpe inspecteur Preusterink als de lokale Kurt Wallander, laatstgenoemde bekend uit de boeken van succesauteur Henning Mankell. Maar terug naar de ook aantrekkelijke realiteit, in dit geval een lunch bestaande uit soep, diverse broodjes en uiteraard de niet te missen kroket.

Moe maar zeker nog niet voldaan stapten we weer in de bus voor een rit door de bosrijke omgeving op weg naar de Holterberg. Nederland mag dan dicht bevolkt zijn, maar hier zijn de bossen nog rijk vertegenwoordigd. Eigenlijk ben ik meer een mens voor de wijde ruimte, maar zover als Henk Spaan ga ik zeker niet, die



schreef n.l. destijds: "Treurig liep hij door het woud, hier is iedereen van hout"! Zo bereikten we het letterlijke hoogtepunt van onze tocht de Holterberg. Naast het mooie uitzicht genoten de meeste onder ons van een drankje. Wie niet genoot was de bediening, kennelijk had men nog niet meegemaakt dat de klanten ook nog



(afzonderlijk) willen betalen.

Het tijdstip was aangebroken om weer richting het westen in te slaan. Als klap op de vuurpijl onderbroken voor een driegangen diner in het gezellige restaurant "De Dennen" te Renswoude. Alles smaakte voortreffelijk, maar de meeste indruk maakt toch een schnitzel, heerlijk bereid en met de omvang van een dakpan!

Het uur voor het laatste deel van de thuisreis was ruimschoots aangebroken en na een soepele rit arriveerden we precies op de geplande tijd van half negen op het vertrekpunt.

Alle personen die deze trip mogelijk hebben gemaakt veel dank en een groot compliment. Dat geldt zeker ook voor de weergoden, die ons gelukkig gunstig gezind zijn geweest. Reikhalzend kijken we al weer uit naar 15 oktober want dan staat een tocht over de Maas op programma. Tot dan!!

Juni 2008, **Jaap Plas**

LANDELIJKE WANDEL- EN FIETSTOCHT 7 JUNI 2008

Zaterdag 7 juni 2008 is het dan eindelijk weer zover. De FPF-FINVA organiseert de landelijke wandel- en fietstocht in Loenen op de Veluwe. Het is fantastisch mooi fiets-



en wandelweer. Ook dit jaar kan er weer gekozen worden tussen fietsen, wandelen en Nordic Walking. Voor de laatste activiteit is ook aan de beginnelingen gedacht. Deze gaan onder deskundige begeleiding aan de slag om de kunst van het in de juiste pas met de stokken lopen onder de knie te krijgen. (*Het is niet letterlijk de bedoeling om de stokken onder de knie te krijgen maar dat begrijpt u natuurlijk wel.*)

Voor gevorderden zijn prachtige routes uitgezet van 15 tot 20 kilometer.

Voor de wandelaars zonder stok (?????) zijn routes van 20 en 35 km uitgezet. Uiteraard ook door een prachtig gebied. De 35 km lopers kunnen al vroeg van start. Het is tenslotte een hele afstand.



Voor de fietsers, waarbij ondergetekende, is een route uitgezet d.m.v. het onvolprezen nieuwe knooppuntensysteem (iets voor de scrabbel?). Via dit "nieuwe" systeem worden we onder andere over het Park De Hoge Veluwe geleid. Hier is uiteraard de mogelijkheid een bezoekje te brengen aan het Kröller-Müller museum en/of aan het beroemde St. Hubertusslot. Dan moet je natuurlijk niet teveel terrasjes aandoen onderweg anders

kom je in de knoop met de tijd. (*Deze knoop heeft weer niks te maken met de route.*) Volgens de uitnodiging begint de barbecue om 16.30 uur en dat willen we niet missen. Geen bezoek dus aan deze culturele schoonheden. Voor mijn gezelschap (je doet zoiets toch het gezelligst met een groepje) alleen maar aandacht voor het fysieke geweld (er

zaten een paar flinke kuitenbijtertjes tussen), aandacht voor koffie met appelgebak en aandacht voor een biertje tegen het einde van de rit. Onderweg natuurlijk ook veel aandacht voor de prachtige natuur. Op heel veel plaatsen zou je niet zeggen dat je in dat overvolle Nederlandse fietst.

Hier en daar ook schitterende vergezichten over de hei die rond augustus weer voor een prachtig paars vloerkleed zal zorgen. Halverwege heeft de organisatie (alle lof) zelfs voor een echte Hooglander gezorgd. Gelukkig hebben we geen rode shirtjes aan want het was wel een flinke stier.

Na voldoende zweetdruppels te hebben achtergelaten arriveren we weer bij ons vertrekpunt. Het terrein van de voetbalvereniging Loenermark. Hier zijn inmiddels de partytenten al opgezet en wordt voor het eerst dit jaar het vlees op professionele wijze gegaard. Andere jaren gebeurde dat natuurlijk ook wel, maar af en toe ging er toch wel wat vlees in rook op omdat er toen evenveel koks waren als deelnemers. Door het grote aantal



deelnemers dit jaar, meer dan driehonderd heb ik mij in het oor laten fluisteren, heeft de organisatie besloten de inwendige mens professioneel te laten verzorgen. Ik kan alleen maar zeggen "een prima idee!!!!!!". Er is weer ruim voldoende van alles, vlees in vele soorten en maten, salades, fruit en hapjes. In één woord geweldig. Alles glijdt naar binnen onder de gezellige klanken van een zingende toetsenist (goed nederlands?) De drankjes worden ook vlot ingeschonken en zijn van een zeer acceptabele prijs. Het is dat we weer met de auto verder moeten maar anders.....

Rond 18.30 drinken we het laatste glaasje jus, wijn en/of bier en gaan dan weer op huis aan. De dreigende onweersbui komt op de A 50 en de A 1 naar beneden. Is tenminste gelijk al het stof weer van de fiets.

Moe maar voldaan overnachten we in ons buitenverblijf elders op de Veluwe. Het is weer een zeer geslaagde sportieve dag geweest en we kunnen alleen iedereen aanraden om volgend jaar ook van de partij te zijn. Hoe meer zielen hoe meer vreugd.

Met dank aan iedereen die deze prachtige dag mogelijk heeft gemaakt, gegroet en hopelijk tot volgend jaar.

Uw razende, gebak- en vleesetende, koffie- en bierdrinkende fietsreporter,
Gerard Brouwer

VOOR DE AGENDA:

- 6 september: Landelijke watersportdag FPF
- 17 september: De Ontmoeting.
- 24 september: rondleiding in de Grote of Sint Bavokerk.
- 3 t/m 5 oktober: driedaags mountainbike evenement.
- 9 oktober: inloopmiddag.
- 13 t/m 17 oktober excursiereis Sauerland.
- 25 oktober: dagtocht Alphen aan de Maas.
- 7 november: Tenniskampioenschap FPF



Regio Haarlem

Secr. J.A. de Haas
Albert Schweitzerlaan 38
2037 RS HAARLEM
(023) 536 07 99
E-mail: ria.co@zonnet.nl

Inhoud:

*Van de voorzitter
Bedankt
Wandeling Leiden
Dagtocht Overijssel
Landelijke wandel- en
fietstocht
Voor de agenda*

www.postactieven-belastingdienst-nh.nl

In verband met het overlijden van oud-voorzitter Ko van Stigt is deze Nieuwsbrief verspreid onder alle oud-medewerkers binnen de regio Noord-Holland.

VAN DE VOORZITTER

Onder dit voorwoord vindt U een brief van Ko van Stigt, waarin hij iedereen bedankt voor de vele blijken van belangstelling die hij en ook zijn vrouw Thea, tijdens hun ziekte van velen van u mochten ontvangen. In zijn brief maakt hij onder meer melding van zijn persoonlijke levenskansen. Die varieerden van: *'nog zeer korte tijd'* tot *'nog enige tijd uitstel'*.

Helaas is Ko op vrijdag 1 augustus op 77 jarige leeftijd overleden. *'Nog zeer korte tijd'* is dus bewaarheid.

Allereerst wil ik mede namens u allen Thea mijn hartelijke deelneming betuigen met het overlijden van Ko. Ofschoon zijn dood niet als een verrassing kwam, zal zijn verscheiden in de eerste plaats voor Thea en de naaste familie, maar ook voor vele (oud) collega's, een schok zijn te vernemen dat Ko er niet meer is. Voor tallozen was hij, zelfs tijdens zijn ziekte, een vraagbaak die altijd openstond om anderen met raad en daad terzijde te staan. Altijd een luisterend oor en als hij overtuigd was van het gelijk, dan zette hij zich in met al zijn kwaliteiten om onrecht te bestrijden en mensen hun recht te bezorgen.

Ik ken Ko bijna 40 jaar. Eerst als collega en later als voorzitter en bestuurslid van de Haarlemse vereniging van postactieven. Zijn levenshouding en persoon heb ik altijd bewonderd. Samen met zijn vrouw heeft hij zich steeds ingezet voor zijn medemens en voor zijn (oud) collega's in het bijzonder. Dat feit verdient onze grote waardering.

Ko bedankt: wij zullen je missen!

Gerrit van den Dool

BEDANKT, BEDANKT, BEDANKT



Van de redactie van 'onze krant' heb ik de gelegenheid gekregen om op deze manier te bedanken voor de vele wensen voor sterkte en beterschap die we mochten ontvangen.

Nu is in onze doelgroep ziekte en erger een normaal verschijnsel en zou elke uitgave van 'onze krant' er mee gevuld kunnen worden.

Maar niet normaal is de grote stroom van hartverwarmende wensen met sterkte en beterschap die Thea en ik mochten ontvangen. Ruim meer dan 100 stuks en dat niet alleen van onze

"postactieven" maar ook van de nog actieve collega's.

Het is een onmogelijke opgave om op ieder afzonderlijk te reageren. Het is meer dan alleen maar wat resterende collegialiteit, maar zonder twijfel een hechte band die er was en is. Juist in onze zeer moeilijke omstandigheden is dat van groot belang. In het kort nog een kleine samenvatting van onze huidige situatie.

Voor Thea: na medische ingrepen is haar situatie onder controle. Zij heeft echter forse beperkingen gekregen.

Mijn situatie varieert van 'nog zeer korte tijd' en 'toch nog enige tijd uitstel'. Helaas is de situatie wel dusdanig instabiel dat deelname aan Kerstdiner, Nieuwjaarsrecepties of andere activiteiten onmogelijk is. En dat spijt ons zeer.

Iedereen nogmaals bedankt. Hartelijke groeten van ons beiden en excuses voor deze onpersoonlijke reactie.

mei 2008, Ko van Stigt

EEN VERRASSEDE WANDELING DOOR LEIDEN

Op 24 april jl. is een select gezelschap post-actieven naar Leiden getogen om onder leiding van Dirk Stigter een rondwandeling door deze mooie, oude stad te maken. Het begon voor mij al goed want toen ik in Heemstede in de trein stapte ging ik zitten, zonder dat ik in de gaten had dat aan de andere kant van het gangpad mijn oud kamergenoot Martin Polman al vanaf Haarlem was gezeten. Gedurende de rit hebben wij natuurlijk heerlijk over vroeger kunnen kletsen.

In Leiden aangekomen duurde het niet lang of alle deelnemers hadden zich op het perron verzameld. Het gezelschap bestond uit: Martin Polman, Henk Duijm, Piet de Rooter met echtgenote, Nel van der Weiden, Geert Tipker met zijn vrouw, Gerrit van den Dool (Ank was helaas zwaar verkouden), Gerard Brouwer, ondergetekende en natuurlijk onze eminente gids Dirk Stigter.

Vanaf het station gingen wij eerst langs het oude belastinggebouw (het bloed kruipt toch waar het niet gaan kan) en gingen naar ons eerste doel: de molen "De Put".

Op zich is het al apart om midden in de stad een molen te vinden, maar het leuke van deze molen was dat hij vlak bij de Rembrandtbrug staat en aan de overkant daarvan is het huis waar Rembrandt in 1606 is geboren. We passeerden even later ook de Morspoort een bijzonder mooie stadspoort. Van de 10 stadspoorten die Leiden vroeger had zijn er nu nog maar twee over.

Ook de Korenbrug maakte op mij een bijzondere indruk door het heldhaftige tafereel dat daarop was aangebracht. In het midden een krijgshaftige officier te paard geflankeerd door twee vervaarlijk uitziende stukken geschut. Op een gegeven moment kwamen wij langs een oud marinegebouw. Geert werd helemaal lyrisch want hij had tijdens zijn dienstperiode in dat gebouw geslapen.

Op het bekende Rapenburg zijn we even de Hortus Botanicus binnengestapt. Deze tuin dateert uit 1575 en is ingericht kort na de oprichting van de Leidse universiteit. (de eerste universiteit van ons land). Ook deze tuin is de moeite van het bezichtigen dubbel en dwars waard.

Tijdens onze tocht opende Dirk zo hier en daar een deurtje en dan stonden we plotseling in een schilderachtig hofje. Net als in Haarlem zijn ook deze hofjes heel intiem en goed onderhouden. In Leiden zijn nog 35 hofjes, daterend uit de 17^e eeuw.





Evenals in Haarlem werden deze hofjes gesticht door welgestelde burgers en waren bestemd voor oude en behoeftige mensen. Zij konden er gratis wonen en kregen vaak ook gratis te eten. Wel waren er strenge regels waaraan de bewoners zich moesten houden. Zelfs was er in een van die hofjes de verplichting om eens in de maand in bad te gaan !!! Erg hé ?

Vervolgens voerde Dirk ons naar de Pieterskerk. In 1121 werd op de plek waar nu de Pieterskerk staat al een kapel gebouwd met de naam Sint Pieter (Petrus). De sleutels in het Leidse stadswapen verwijzen dan ook naar de Poortwachter van

de Hemel: Sint Petrus. Door de jaren heen werd steeds wat aan de kapel gewijzigd en werd nogal wat bijgebouwd, zodat uiteindelijk de kerk, zoals die er nu staat, is ontstaan. Ook worden momenteel aan deze kerk nog restauratiewerkzaamheden uitgevoerd. Het terrein om de kerk heen lag vol met oude stenen (waaronder grafzerken) die allemaal genummerd waren om weer op de oude plaats te worden neergelegd.

Ook waren wij even bij een enorm weeshuis. Ik stond versteld van de omvang van dit gebouw. Er werd ook hard aan gewerkt, er stond n.l. een enorme machine waarvan het doel mij totaal ontging. Ik vond het een wat "wezensvreemd" apparaat. Het slot van deze rondleiding was bij de Burcht .Een vesting die in heel Nederland

zijn gelijke niet heeft. In de 11^e eeuw is er een heuvel opgeworpen met daarop een houten versterking. Later is er een soort borstwering van steen gekomen. Vanaf deze Burcht heb je een prachtig uitzicht over het centrum van Leiden. Voor dat wij echter deze Burcht beklommen werd in een restaurantje aan de voet van die Burcht nog wat gedronken. Toen wij echter wilden afrekenen was dat niet meer nodig omdat Gerard Brouwer het gelag reeds had betaald. Hij was onlangs bevorderd tot 'Opa' en dat moest natuurlijk gevierd worden. Bedankt Gerard en dat het kleintje maar een aardje naar zijn grootvaartje mag



hebben.

Nadat wij de Burcht hadden beklommen en daar wat rondgelopen hebben en van het uitzicht genoten, zijn wij weer richting station gewandeld alwaar een eind kwam aan deze bijzonder leuke wandeling. Nadat Gerrit een kort dankwoordje richting Dirk had uitgesproken werd de trein richting Haarlem opgezocht en keerden wij terug naar onze haardsteden.

Naar mijn mening was dit een buitengewoon geslaagde middag en zoals de titel van dit stukje al zegt:"VOL VERRASSINGEN".

Dirk, bedankt voor deze leuke kennismaking met Leiden.

Karel Grandia

DAGTOCHT OVERIJSSSEL

Woensdag 11 juni was het dan zover: de tocht naar Overijssel. De uitnodiging was veelbelovend en het was dan ook geen wonder dat we met een volle bus vanaf de Frankrijklaan vertrokken. Ook ditmaal ging dat niet zonder problemen en Nel van der Weiden spoedde zich zelfs in een lange sprint richting het voormalige belastinggebouw om daar de opvang te verzorgen.

Onze "reisJannen" hadden ditmaal gekozen voor een marathontocht met veel variatie.

Voor het vervoer zorgde ook deze keer Jan de Wit Autocars, met als chauffeur gelukkig de ons zo vertrouwde Pieter Korver. Naast het feit dat hij zijn bus met vaardige hand door het verkeer leidde, wist hij ook veel te vertellen over allerlei zaken en plaatsen die we onderweg passeerden.

De rit voerde ondermeer langs de Flevopolder met haar vele randmeren, waarvan het Veluwemeer het grootst en meest bekend is. Aangekomen bij het dorpje Emst, was het de hoogste tijd voor een goed kopje koffie en een heerlijk gebakje in ons eerste opsteekadres: restaurant Schaveren.

Uitgezwaaid door de liefvallige dames van de bediening werd de reis vervolgd. In een flits zag ik een vleugje van 't Harde, waar ik mijn weinig succesvolle carrière als militair heb volbracht. En dan de IJssel, een rivier die zich door het landschap kronkelt en ik ben beslist niet de enige die van dat uitzicht geniet. De dichter Joh.H. Polman liet zich bijvoorbeeld verleiden tot de volgende regels:

Zwolle was het volgende doel en daar aangekomen scheepten we in op het motorschip "de Gebeurtenis". Voor ons gezelschap was het hele bovendeck gereserveerd, vanwaar we een prachtige uitzicht hadden. Langzaam voer "de Gebeurtenis" over het 19 km. lange riviertje het Zwarte Water naar de plaats Hasselt. Een vaartocht is altijd al een belevenis en zeker als er zoveel moois te zien is. Zo viel mijn oog op een prachtige witte villa en sloeg mijn fantasie op hol. Als ik daar zou wonen dan schreef ik een detective met de titel "Het mysterie van het Zwarte Water". Ik koos daarbij voor een vlijmscherpe inspecteur Preusterink als de lokale Kurt Wallander, laatstgenoemde bekend uit de boeken van succesauteur Henning Mankell. Maar terug naar de ook aantrekkelijke realiteit, in dit geval een lunch bestaande uit soep, diverse broodjes en uiteraard de niet te missen kroket.

Moe maar zeker nog niet voldaan stapten we weer in de bus voor een rit door de bosrijke omgeving op weg naar de Holterberg. Nederland mag dan dicht bevolkt zijn, maar hier zijn de bossen nog rijk vertegenwoordigd. Eigenlijk ben ik meer een mens voor de wijde ruimte, maar zover als Henk Spaan ga ik zeker niet, die



*Aan de rand van Hollands gouwen
Over brede IJsselstroom
Ligt daar, lieflijk om t' aanschouwen
Overijssel, fier en vroom.*



schreef n.l. destijds: "Treurig liep hij door het woud, hier is iedereen van hout"! Zo bereikten we het letterlijke hoogtepunt van onze tocht de Holterberg. Naast het mooie uitzicht genoten de meeste onder ons van een drankje. Wie niet genoot was de bediening, kennelijk had men nog niet meegemaakt dat de klanten ook nog



(afzonderlijk) willen betalen.

Het tijdstip was aangebroken om weer richting het westen in te slaan. Als klap op de vuurpijl onderbroken voor een driegangen diner in het gezellige restaurant "De Dennen" te Renswoude. Alles smaakte voortreffelijk, maar de meeste indruk maakt toch een schnitzel, heerlijk bereid en met de omvang van een dakpan!

Het uur voor het laatste deel van de thuisreis was ruimschoots aangebroken en na een soepele rit arriveerden we precies op de geplande tijd van half negen op het vertrekpunt.

Alle personen die deze trip mogelijk hebben gemaakt veel dank en een groot compliment. Dat geldt zeker ook voor de weergoden, die ons gelukkig gunstig gezind zijn geweest. Reikhalzend kijken we al weer uit naar 15 oktober want dan staat een tocht over de Maas op programma. Tot dan!!

Juni 2008, **Jaap Plas**

LANDELIJKE WANDEL- EN FIETSTOCHT 7 JUNI 2008

Zaterdag 7 juni 2008 is het dan eindelijk weer zover. De FPF-FINVA organiseert de landelijke wandel- en fietstocht in Loenen op de Veluwe. Het is fantastisch mooi fiets-



en wandelweer. Ook dit jaar kan er weer gekozen worden tussen fietsen, wandelen en Nordic Walking. Voor de laatste activiteit is ook aan de beginnelingen gedacht. Deze gaan onder deskundige begeleiding aan de slag om de kunst van het in de juiste pas met de stokken lopen onder de knie te krijgen. (*Het is niet letterlijk de bedoeling om de stokken onder de knie te krijgen maar dat begrijpt u natuurlijk wel.*)

Voor gevorderden zijn prachtige routes uitgezet van 15 tot 20 kilometer.

Voor de wandelaars zonder stok (?????) zijn routes van 20 en 35 km uitgezet. Uiteraard ook door een prachtig gebied. De 35 km lopers kunnen al vroeg van start. Het is tenslotte een hele afstand.



Voor de fietsers, waarbij ondergetekende, is een route uitgezet d.m.v. het onvolprezen nieuwe knooppuntensysteem (iets voor de scrabbel?). Via dit "nieuwe" systeem worden we onder andere over het Park De Hoge Veluwe geleid. Hier is uiteraard de mogelijkheid een bezoekje te brengen aan het Kröller-Muller museum en/of aan het beroemde St. Hubertusslot. Dan moet je natuurlijk niet teveel terrasjes aandoen onderweg anders

kom je in de knoop met de tijd. (*Deze knoop heeft weer niks te maken met de route.*) Volgens de uitnodiging begint de barbecue om 16.30 uur en dat willen we niet missen. Geen bezoek dus aan deze culturele schoonheden. Voor mijn gezelschap (je doet zoiets toch het gezelligst met een groepje) alleen maar aandacht voor het fysieke geweld (er

zaten een paar flinke kuitenbijtertjes tussen), aandacht voor koffie met appelgebak en aandacht voor een biertje tegen het einde van de rit. Onderweg natuurlijk ook veel aandacht voor de prachtige natuur. Op heel veel plaatsen zou je niet zeggen dat je in dat overvolle Nederlandse fietst.

Hier en daar ook schitterende vergezichten over de hei die rond augustus weer voor een prachtig paars vloerkleed zal zorgen. Halverwege heeft de organisatie (alle lof) zelfs voor een echte Hooglander gezorgd. Gelukkig hebben we geen rode shirtjes aan want het was wel een flinke stier.

Na voldoende zweetdruppels te hebben achtergelaten arriveren we weer bij ons vertrekpunt. Het terrein van de voetbalvereniging Loenermark. Hier zijn inmiddels de partytenten al opgezet en wordt voor het eerst dit jaar het vlees op professionele wijze gegaard. Andere jaren gebeurde dat natuurlijk ook wel, maar af en toe ging er toch wel wat vlees in rook op omdat er toen evenveel koks waren als deelnemers. Door het grote aantal



deelnemers dit jaar, meer dan driehonderd heb ik mij in het oor laten fluisteren, heeft de organisatie besloten de inwendige mens professioneel te laten verzorgen. Ik kan alleen maar zeggen "een prima idee!!!!!!". Er is weer ruim voldoende van alles, vlees in vele soorten en maten, salades, fruit en hapjes. In één woord geweldig. Alles glijdt naar binnen onder de gezellige klanken van een zingende toetsenist (goed nederlands?) De drankjes worden ook vlot ingeschonken en zijn van een zeer acceptabele prijs. Het is dat we weer met de auto verder moeten maar anders.....

Rond 18.30 drinken we het laatste glaasje jus, wijn en/of bier en gaan dan weer op huis aan. De dreigende onweersbui komt op de A 50 en de A 1 naar beneden. Is tenminste gelijk al het stof weer van de fiets.

Moe maar voldaan overnachten we in ons buitenverblijf elders op de Veluwe. Het is weer een zeer geslaagde sportieve dag geweest en we kunnen alleen iedereen aanraden om volgend jaar ook van de partij te zijn. Hoe meer zielen hoe meer vreugd.

Met dank aan iedereen die deze prachtige dag mogelijk heeft gemaakt, gegroet en hopelijk tot volgend jaar.

Uw razende, gebak- en vleesetende, koffie- en bierdrinkende fietsreporter,
Gerard Brouwer

VOOR DE AGENDA:

- 6 september: Landelijke watersportdag FPF
- 17 september: De Ontmoeting.
- 24 september: rondleiding in de Grote of Sint Bavokerk.
- 3 t/m 5 oktober: driedaags mountainbike evenement.
- 9 oktober: inloopmiddag.
- 13 t/m 17 oktober excursiereis Sauerland.
- 25 oktober: dagtocht Alphen aan de Maas.
- 7 november: Tenniskampioenschap FPF



Regio Haarlem

Secr. J.A. de Haas
Albert Schweitzerlaan 38
2037 RS HAARLEM
(023) 536 07 99
E-mail: ria.co@zonnet.nl

Inhoud:

*Van de voorzitter
Bedankt
Wandeling Leiden
Dagtocht Overijssel
Landelijke wandel- en
fietstocht
Voor de agenda*

www.postactieven-belastingdienst-nh.nl

In verband met het overlijden van oud-voorzitter Ko van Stigt is deze Nieuwsbrief verspreid onder alle oud-medewerkers binnen de regio Noord-Holland.

VAN DE VOORZITTER

Onder dit voorwoord vindt U een brief van Ko van Stigt, waarin hij iedereen bedankt voor de vele blijken van belangstelling die hij en ook zijn vrouw Thea, tijdens hun ziekte van velen van u mochten ontvangen. In zijn brief maakt hij onder meer melding van zijn persoonlijke levenskansen. Die varieerden van: *'nog zeer korte tijd'* tot *'nog enige tijd uitstel'*.

Helaas is Ko op vrijdag 1 augustus op 77 jarige leeftijd overleden. *'Nog zeer korte tijd'* is dus bewaarheid.

Allereerst wil ik mede namens u allen Thea mijn hartelijke deelneming betuigen met het overlijden van Ko. Ofschoon zijn dood niet als een verrassing kwam, zal zijn verscheiden in de eerste plaats voor Thea en de naaste familie, maar ook voor vele (oud) collega's, een schok zijn te vernemen dat Ko er niet meer is. Voor tallozen was hij, zelfs tijdens zijn ziekte, een vraagbaak die altijd openstond om anderen met raad en daad terzijde te staan. Altijd een luisterend oor en als hij overtuigd was van het gelijk, dan zette hij zich in met al zijn kwaliteiten om onrecht te bestrijden en mensen hun recht te bezorgen.

Ik ken Ko bijna 40 jaar. Eerst als collega en later als voorzitter en bestuurslid van de Haarlemse vereniging van postactieven. Zijn levenshouding en persoon heb ik altijd bewonderd. Samen met zijn vrouw heeft hij zich steeds ingezet voor zijn medemens en voor zijn (oud) collega's in het bijzonder. Dat feit verdient onze grote waardering.

Ko bedankt: wij zullen je missen!

Gerrit van den Dool

BEDANKT, BEDANKT, BEDANKT



Van de redactie van 'onze krant' heb ik de gelegenheid gekregen om op deze manier te bedanken voor de vele wensen voor sterkte en beterschap die we mochten ontvangen.

Nu is in onze doelgroep ziekte en erger een normaal verschijnsel en zou elke uitgave van 'onze krant' er mee gevuld kunnen worden.

Maar niet normaal is de grote stroom van hartverwarmende wensen met sterkte en beterschap die Thea en ik mochten ontvangen. Ruim meer dan 100 stuks en dat niet alleen van onze

"postactieven" maar ook van de nog actieve collega's.

Het is een onmogelijke opgave om op ieder afzonderlijk te reageren. Het is meer dan alleen maar wat resterende collegialiteit, maar zonder twijfel een hechte band die er was en is. Juist in onze zeer moeilijke omstandigheden is dat van groot belang. In het kort nog een kleine samenvatting van onze huidige situatie.

Voor Thea: na medische ingrepen is haar situatie onder controle. Zij heeft echter forse beperkingen gekregen.

Mijn situatie varieert van 'nog zeer korte tijd' en 'toch nog enige tijd uitstel'. Helaas is de situatie wel dusdanig instabiel dat deelname aan Kerstdiner, Nieuwjaarsrecepties of andere activiteiten onmogelijk is. En dat spijt ons zeer.

Iedereen nogmaals bedankt. Hartelijke groeten van ons beiden en excuses voor deze onpersoonlijke reactie.

mei 2008, Ko van Stigt

EEN VERRASSENDE WANDELING DOOR LEIDEN

Op 24 april jl. is een select gezelschap post-actieven naar Leiden getogen om onder leiding van Dirk Stigter een rondwandeling door deze mooie, oude stad te maken. Het begon voor mij al goed want toen ik in Heemstede in de trein stapte ging ik zitten, zonder dat ik in de gaten had dat aan de andere kant van het gangpad mijn oud kamergenoot Martin Polman al vanaf Haarlem was gezeten. Gedurende de rit hebben wij natuurlijk heerlijk over vroeger kunnen kletsen.

In Leiden aangekomen duurde het niet lang of alle deelnemers hadden zich op het perron verzameld. Het gezelschap bestond uit: Martin Polman, Henk Duijm, Piet de Rooter met echtgenote, Nel van der Weiden, Geert Tipker met zijn vrouw, Gerrit van den Dool (Ank was helaas zwaar verkouden), Gerard Brouwer, ondergetekende en natuurlijk onze eminente gids Dirk Stigter.

Vanaf het station gingen wij eerst langs het oude belastinggebouw (het bloed kruipt toch waar het niet gaan kan) en gingen naar ons eerste doel: de molen "De Put".

Op zich is het al apart om midden in de stad een molen te vinden, maar het leuke van deze molen was dat hij vlak bij de Rembrandtbrug staat en aan de overkant daarvan is het huis waar Rembrandt in 1606 is geboren. We passeerden even later ook de Morspoort een bijzonder mooie stadspoort. Van de 10 stadspoorten die Leiden vroeger had zijn er nu nog maar twee over.

Ook de Korenbrug maakte op mij een bijzondere indruk door het heldhaftige tafereel dat daarop was aangebracht. In het midden een krijgshaftige officier te paard geflankeerd door twee vervaarlijk uitziende stukken geschut. Op een gegeven moment kwamen wij langs een oud marinegebouw. Geert werd helemaal lyrisch want hij had tijdens zijn dienstperiode in dat gebouw geslapen.

Op het bekende Rapenburg zijn we even de Hortus Botanicus binnengestapt. Deze tuin dateert uit 1575 en is ingericht kort na de oprichting van de Leidse universiteit. (de eerste universiteit van ons land). Ook deze tuin is de moeite van het bezichtigen dubbel en dwars waard.

Tijdens onze tocht opende Dirk zo hier en daar een deurtje en dan stonden we plotseling in een schilderachtig hofje. Net als in Haarlem zijn ook deze hofjes heel intiem en goed onderhouden. In Leiden zijn nog 35 hofjes, daterend uit de 17^e eeuw.





Evenals in Haarlem werden deze hofjes gesticht door welgestelde burgers en waren bestemd voor oude en behoeftige mensen. Zij konden er gratis wonen en kregen vaak ook gratis te eten. Wel waren er strenge regels waaraan de bewoners zich moesten houden. Zelfs was er in een van die hofjes de verplichting om eens in de maand in bad te gaan !!! Erg hé ?

Vervolgens voerde Dirk ons naar de Pieterskerk. In 1121 werd op de plek waar nu de Pieterskerk staat al een kapel gebouwd met de naam Sint Pieter (Petrus). De sleutels in het Leidse stadswapen verwijzen dan ook naar de Poortwachter van

de Hemel: Sint Petrus. Door de jaren heen werd steeds wat aan de kapel gewijzigd en werd nogal wat bijgebouwd, zodat uiteindelijk de kerk, zoals die er nu staat, is ontstaan. Ook worden momenteel aan deze kerk nog restauratiewerkzaamheden uitgevoerd. Het terrein om de kerk heen lag vol met oude stenen (waaronder grafzerken) die allemaal genummerd waren om weer op de oude plaats te worden neergelegd.

Ook waren wij even bij een enorm weeshuis. Ik stond versteld van de omvang van dit gebouw. Er werd ook hard aan gewerkt, er stond n.l. een enorme machine waarvan het doel mij totaal ontging. Ik vond het een wat "wezensvreemd" apparaat. Het slot van deze rondleiding was bij de Burcht .Een vesting die in heel Nederland

zijn gelijke niet heeft. In de 11^e eeuw is er een heuvel opgeworpen met daarop een houten versterking. Later is er een soort borstwering van steen gekomen. Vanaf deze Burcht heb je een prachtig uitzicht over het centrum van Leiden. Voor dat wij echter deze Burcht beklommen werd in een restaurantje aan de voet van die Burcht nog wat gedronken. Toen wij echter wilden afrekenen was dat niet meer nodig omdat Gerard Brouwer het gelag reeds had betaald. Hij was onlangs bevorderd tot 'Opa' en dat moest natuurlijk gevierd worden. Bedankt Gerard en dat het kleintje maar een aardje naar zijn grootvaartje mag



hebben.

Nadat wij de Burcht hadden beklommen en daar wat rondgelopen hebben en van het uitzicht genoten, zijn wij weer richting station gewandeld alwaar een eind kwam aan deze bijzonder leuke wandeling. Nadat Gerrit een kort dankwoordje richting Dirk had uitgesproken werd de trein richting Haarlem opgezocht en keerden wij terug naar onze haardsteden.

Naar mijn mening was dit een buitengewoon geslaagde middag en zoals de titel van dit stukje al zegt:"VOL VERRASSINGEN".

Dirk, bedankt voor deze leuke kennismaking met Leiden.

Karel Grandia

DAGTOCHT OVERIJSSSEL

Woensdag 11 juni was het dan zover: de tocht naar Overijssel. De uitnodiging was veelbelovend en het was dan ook geen wonder dat we met een volle bus vanaf de Frankrijklaan vertrokken. Ook ditmaal ging dat niet zonder problemen en Nel van der Weiden spoedde zich zelfs in een lange sprint richting het voormalige belastinggebouw om daar de opvang te verzorgen.

Onze "reisJannen" hadden ditmaal gekozen voor een marathontocht met veel variatie.

Voor het vervoer zorgde ook deze keer Jan de Wit Autocars, met als chauffeur gelukkig de ons zo vertrouwde Pieter Korver. Naast het feit dat hij zijn bus met vaardige hand door het verkeer leidde, wist hij ook veel te vertellen over allerlei zaken en plaatsen die we onderweg passeerden.

De rit voerde ondermeer langs de Flevopolder met haar vele randmeren, waarvan het Veluwemeer het grootst en meest bekend is. Aangekomen bij het dorpje Emst, was het de hoogste tijd voor een goed kopje koffie en een heerlijk gebakje in ons eerste opsteekadres: restaurant Schaveren.

Uitgezwaaid door de liefvallige dames van de bediening werd de reis vervolgd. In een flits zag ik een vleugje van 't Harde, waar ik mijn weinig succesvolle carrière als militair heb volbracht. En dan de Ijssel, een rivier die zich door het landschap kronkelt en ik ben beslist niet de enige die van dat uitzicht geniet. De dichter Joh.H. Polman liet zich bijvoorbeeld verleiden tot de volgende regels:

Zwolle was het volgende doel en daar aangekomen scheepten we in op het motorschip "de Gebeurtenis". Voor ons gezelschap was het hele bovendeck gereserveerd, vanwaar we een prachtige uitzicht hadden. Langzaam voer "de Gebeurtenis" over het 19 km. lange riviertje het Zwarte Water naar de plaats Hasselt. Een vaartocht is altijd al een belevenis en zeker als er zoveel moois te zien is. Zo viel mijn oog op een prachtige witte villa en sloeg mijn fantasie op hol. Als ik daar zou wonen dan schreef ik een detective met de titel "Het mysterie van het Zwarte Water". Ik koos daarbij voor een vlijmscherpe inspecteur Preusterink als de lokale Kurt Wallander, laatstgenoemde bekend uit de boeken van succesauteur Henning Mankell. Maar terug naar de ook aantrekkelijke realiteit, in dit geval een lunch bestaande uit soep, diverse broodjes en uiteraard de niet te missen kroket.

Moe maar zeker nog niet voldaan stapten we weer in de bus voor een rit door de bosrijke omgeving op weg naar de Holterberg. Nederland mag dan dicht bevolkt zijn, maar hier zijn de bossen nog rijk vertegenwoordigd. Eigenlijk ben ik meer een mens voor de wijde ruimte, maar zover als Henk Spaan ga ik zeker niet, die



*Aan de rand van Hollands gouwen
Over brede Ijsselstroom
Ligt daar, lieflijk om t' aanschouwen
Overijssel, fier en vroom.*



schreef n.l. destijds: "Treurig liep hij door het woud, hier is iedereen van hout"! Zo bereikten we het letterlijke hoogtepunt van onze tocht de Holterberg. Naast het mooie uitzicht genoten de meeste onder ons van een drankje. Wie niet genoot was de bediening, kennelijk had men nog niet meegemaakt dat de klanten ook nog



(afzonderlijk) willen betalen.

Het tijdstip was aangebroken om weer richting het westen in te slaan. Als klap op de vuurpijl onderbroken voor een driegangen diner in het gezellige restaurant "De Dennen" te Renswoude. Alles smaakte voortreffelijk, maar de meeste indruk maakt toch een schnitzel, heerlijk bereid en met de omvang van een dakpan!

Het uur voor het laatste deel van de thuisreis was ruimschoots aangebroken en na een soepele rit arriveerden we precies op de geplande tijd van half negen op het vertrekpunt.

Alle personen die deze trip mogelijk hebben gemaakt veel dank en een groot compliment. Dat geldt zeker ook voor de weergoden, die ons gelukkig gunstig gezind zijn geweest. Reikhalzend kijken we al weer uit naar 15 oktober want dan staat een tocht over de Maas op programma. Tot dan!!

Juni 2008, **Jaap Plas**

LANDELIJKE WANDEL- EN FIETSTOCHT 7 JUNI 2008

Zaterdag 7 juni 2008 is het dan eindelijk weer zover. De FPF-FINVA organiseert de landelijke wandel- en fietstocht in Loenen op de Veluwe. Het is fantastisch mooi fiets-



en wandelweer. Ook dit jaar kan er weer gekozen worden tussen fietsen, wandelen en Nordic Walking. Voor de laatste activiteit is ook aan de beginnelingen gedacht. Deze gaan onder deskundige begeleiding aan de slag om de kunst van het in de juiste pas met de stokken lopen onder de knie te krijgen. (*Het is niet letterlijk de bedoeling om de stokken onder de knie te krijgen maar dat begrijpt u natuurlijk wel.*)

Voor gevorderden zijn prachtige routes uitgezet van 15 tot 20 kilometer.

Voor de wandelaars zonder stok (?????) zijn routes van 20 en 35 km uitgezet. Uiteraard ook door een prachtig gebied. De 35 km lopers kunnen al vroeg van start. Het is tenslotte een hele afstand.



Voor de fietsers, waarbij ondergetekende, is een route uitgezet d.m.v. het onvolprezen nieuwe knooppuntensysteem (iets voor de scrabbel?). Via dit "nieuwe" systeem worden we onder andere over het Park De Hoge Veluwe geleid. Hier is uiteraard de mogelijkheid een bezoekje te brengen aan het Kröller-Muller museum en/of aan het beroemde St. Hubertusslot. Dan moet je natuurlijk niet teveel terrasjes aandoen onderweg anders

kom je in de knoop met de tijd. (*Deze knoop heeft weer niks te maken met de route.*) Volgens de uitnodiging begint de barbecue om 16.30 uur en dat willen we niet missen. Geen bezoek dus aan deze culturele schoonheden. Voor mijn gezelschap (je doet zoiets toch het gezelligst met een groepje) alleen maar aandacht voor het fysieke geweld (er

zaten een paar flinke kuitenbijtertjes tussen), aandacht voor koffie met appelgebak en aandacht voor een biertje tegen het einde van de rit. Onderweg natuurlijk ook veel aandacht voor de prachtige natuur. Op heel veel plaatsen zou je niet zeggen dat je in dat overvolle Nederlandse fietst.

Hier en daar ook schitterende vergezichten over de hei die rond augustus weer voor een prachtig paars vloerkleed zal zorgen. Halverwege heeft de organisatie (alle lof) zelfs voor een echte Hooglander gezorgd. Gelukkig hebben we geen rode shirtjes aan want het was wel een flinke stier.

Na voldoende zweetdruppels te hebben achtergelaten arriveren we weer bij ons vertrekpunt. Het terrein van de voetbalvereniging Loenermark. Hier zijn inmiddels de partytenten al opgezet en wordt voor het eerst dit jaar het vlees op professionele wijze gegaard. Andere jaren gebeurde dat natuurlijk ook wel, maar af en toe ging er toch wel wat vlees in rook op omdat er toen evenveel koks waren als deelnemers. Door het grote aantal



deelnemers dit jaar, meer dan driehonderd heb ik mij in het oor laten fluisteren, heeft de organisatie besloten de inwendige mens professioneel te laten verzorgen. Ik kan alleen maar zeggen "een prima idee!!!!!!". Er is weer ruim voldoende van alles, vlees in vele soorten en maten, salades, fruit en hapjes. In één woord geweldig. Alles glijdt naar binnen onder de gezellige klanken van een zingende toetsenist (goed nederlands?) De drankjes worden ook vlot ingeschonken en zijn van een zeer acceptabele prijs. Het is dat we weer met de auto verder moeten maar anders.....

Rond 18.30 drinken we het laatste glaasje jus, wijn en/of bier en gaan dan weer op huis aan. De dreigende onweersbui komt op de A 50 en de A 1 naar beneden. Is tenminste gelijk al het stof weer van de fiets.

Moe maar voldaan overnachten we in ons buitenverblijf elders op de Veluwe. Het is weer een zeer geslaagde sportieve dag geweest en we kunnen alleen iedereen aanraden om volgend jaar ook van de partij te zijn. Hoe meer zielen hoe meer vreugd.

Met dank aan iedereen die deze prachtige dag mogelijk heeft gemaakt, gegroet en hopelijk tot volgend jaar.

Uw razende, gebak- en vleesetende, koffie- en bierdrinkende fietsreporter,

Gerard Brouwer

VOOR DE AGENDA:

- 6 september: Landelijke watersportdag FPF
- 17 september: De Ontmoeting.
- 24 september: rondleiding in de Grote of Sint Bavokerk.
- 3 t/m 5 oktober: driedaags mountainbike evenement.
- 9 oktober: inloopmiddag.
- 13 t/m 17 oktober excursiereis Sauerland.
- 25 oktober: dagtocht Alphen aan de Maas.
- 7 november: Tenniskampioenschap FPF



Regio Haarlem

Secr. J.A. de Haas
Albert Schweitzerlaan 38
2037 RS HAARLEM
(023) 536 07 99
E-mail: ria.co@zonnet.nl

Inhoud:

*Van de voorzitter
Bedankt
Wandeling Leiden
Dagtocht Overijssel
Landelijke wandel- en
fietstocht
Voor de agenda*

www.postactieven-belastingdienst-nh.nl

In verband met het overlijden van oud-voorzitter Ko van Stigt is deze Nieuwsbrief verspreid onder alle oud-medewerkers binnen de regio Noord-Holland.

VAN DE VOORZITTER

Onder dit voorwoord vindt U een brief van Ko van Stigt, waarin hij iedereen bedankt voor de vele blijken van belangstelling die hij en ook zijn vrouw Thea, tijdens hun ziekte van velen van u mochten ontvangen. In zijn brief maakt hij onder meer melding van zijn persoonlijke levenskansen. Die varieerden van: *'nog zeer korte tijd'* tot *'nog enige tijd uitstel'*.

Helaas is Ko op vrijdag 1 augustus op 77 jarige leeftijd overleden. *'Nog zeer korte tijd'* is dus bewaarheid.

Allereerst wil ik mede namens u allen Thea mijn hartelijke deelneming betuigen met het overlijden van Ko. Ofschoon zijn dood niet als een verrassing kwam, zal zijn verscheiden in de eerste plaats voor Thea en de naaste familie, maar ook voor vele (oud) collega's, een schok zijn te vernemen dat Ko er niet meer is. Voor tallozen was hij, zelfs tijdens zijn ziekte, een vraagbaak die altijd openstond om anderen met raad en daad terzijde te staan. Altijd een luisterend oor en als hij overtuigd was van het gelijk, dan zette hij zich in met al zijn kwaliteiten om onrecht te bestrijden en mensen hun recht te bezorgen.

Ik ken Ko bijna 40 jaar. Eerst als collega en later als voorzitter en bestuurslid van de Haarlemse vereniging van postactieven. Zijn levenshouding en persoon heb ik altijd bewonderd. Samen met zijn vrouw heeft hij zich steeds ingezet voor zijn medemens en voor zijn (oud) collega's in het bijzonder. Dat feit verdient onze grote waardering.

Ko bedankt: wij zullen je missen!

Gerrit van den Dool

BEDANKT, BEDANKT, BEDANKT



Van de redactie van 'onze krant' heb ik de gelegenheid gekregen om op deze manier te bedanken voor de vele wensen voor sterkte en beterschap die we mochten ontvangen.

Nu is in onze doelgroep ziekte en erger een normaal verschijnsel en zou elke uitgave van 'onze krant' er mee gevuld kunnen worden.

Maar niet normaal is de grote stroom van hartverwarmende wensen met sterkte en beterschap die Thea en ik mochten ontvangen. Ruim meer dan 100 stuks en dat niet alleen van onze

"postactieven" maar ook van de nog actieve collega's.

Het is een onmogelijke opgave om op ieder afzonderlijk te reageren. Het is meer dan alleen maar wat resterende collegialiteit, maar zonder twijfel een hechte band die er was en is. Juist in onze zeer moeilijke omstandigheden is dat van groot belang. In het kort nog een kleine samenvatting van onze huidige situatie.

Voor Thea: na medische ingrepen is haar situatie onder controle. Zij heeft echter forse beperkingen gekregen.

Mijn situatie varieert van 'nog zeer korte tijd' en 'toch nog enige tijd uitstel'. Helaas is de situatie wel dusdanig instabiel dat deelname aan Kerstdiner, Nieuwjaarsrecepties of andere activiteiten onmogelijk is. En dat spijt ons zeer.

Iedereen nogmaals bedankt. Hartelijke groeten van ons beiden en excuses voor deze onpersoonlijke reactie.

mei 2008, Ko van Stigt

EEN VERRASSEDE WANDELING DOOR LEIDEN

Op 24 april jl. is een select gezelschap post-actieven naar Leiden getogen om onder leiding van Dirk Stigter een rondwandeling door deze mooie, oude stad te maken. Het begon voor mij al goed want toen ik in Heemstede in de trein stapte ging ik zitten, zonder dat ik in de gaten had dat aan de andere kant van het gangpad mijn oud kamergenoot Martin Polman al vanaf Haarlem was gezeten. Gedurende de rit hebben wij natuurlijk heerlijk over vroeger kunnen kletsen.

In Leiden aangekomen duurde het niet lang of alle deelnemers hadden zich op het perron verzameld. Het gezelschap bestond uit: Martin Polman, Henk Duijm, Piet de Rooter met echtgenote, Nel van der Weiden, Geert Tipker met zijn vrouw, Gerrit van den Dool (Ank was helaas zwaar verkouden), Gerard Brouwer, ondergetekende en natuurlijk onze eminente gids Dirk Stigter.

Vanaf het station gingen wij eerst langs het oude belastinggebouw (het bloed kruipt toch waar het niet gaan kan) en gingen naar ons eerste doel: de molen "De Put".

Op zich is het al apart om midden in de stad een molen te vinden, maar het leuke van deze molen was dat hij vlak bij de Rembrandtbrug staat en aan de overkant daarvan is het huis waar Rembrandt in 1606 is geboren. We passeerden even later ook de Morspoort een bijzonder mooie stadspoort. Van de 10 stadspoorten die Leiden vroeger had zijn er nu nog maar twee over.

Ook de Korenbrug maakte op mij een bijzondere indruk door het heldhaftige tafereel dat daarop was aangebracht. In het midden een krijgshaftige officier te paard geflankeerd door twee vervaarlijk uitziende stukken geschut. Op een gegeven moment kwamen wij langs een oud marinegebouw. Geert werd helemaal lyrisch want hij had tijdens zijn dienstperiode in dat gebouw geslapen.

Op het bekende Rapenburg zijn we even de Hortus Botanicus binnengestapt. Deze tuin dateert uit 1575 en is ingericht kort na de oprichting van de Leidse universiteit. (de eerste universiteit van ons land). Ook deze tuin is de moeite van het bezichtigen dubbel en dwars waard.

Tijdens onze tocht opende Dirk zo hier en daar een deurtje en dan stonden we plotseling in een schilderachtig hofje. Net als in Haarlem zijn ook deze hofjes heel intiem en goed onderhouden. In Leiden zijn nog 35 hofjes, daterend uit de 17^e eeuw.





Evenals in Haarlem werden deze hofjes gesticht door welgestelde burgers en waren bestemd voor oude en behoeftige mensen. Zij konden er gratis wonen en kregen vaak ook gratis te eten. Wel waren er strenge regels waaraan de bewoners zich moesten houden. Zelfs was er in een van die hofjes de verplichting om eens in de maand in bad te gaan !!! Erg hé ?

Vervolgens voerde Dirk ons naar de Pieterskerk. In 1121 werd op de plek waar nu de Pieterskerk staat al een kapel gebouwd met de naam Sint Pieter (Petrus). De sleutels in het Leidse stadswapen verwijzen dan ook naar de Poortwachter van

de Hemel: Sint Petrus. Door de jaren heen werd steeds wat aan de kapel gewijzigd en werd nogal wat bijgebouwd, zodat uiteindelijk de kerk, zoals die er nu staat, is ontstaan. Ook worden momenteel aan deze kerk nog restauratiewerkzaamheden uitgevoerd. Het terrein om de kerk heen lag vol met oude stenen (waaronder grafzerken) die allemaal genummerd waren om weer op de oude plaats te worden neergelegd.

Ook waren wij even bij een enorm weeshuis. Ik stond versteld van de omvang van dit gebouw. Er werd ook hard aan gewerkt, er stond n.l. een enorme machine waarvan het doel mij totaal ontging. Ik vond het een wat "wezensvreemd" apparaat. Het slot van deze rondleiding was bij de Burcht .Een vesting die in heel Nederland

zijn gelijke niet heeft. In de 11^e eeuw is er een heuvel opgeworpen met daarop een houten versterking. Later is er een soort borstwering van steen gekomen. Vanaf deze Burcht heb je een prachtig uitzicht over het centrum van Leiden. Voor dat wij echter deze Burcht beklommen werd in een restaurantje aan de voet van die Burcht nog wat gedronken. Toen wij echter wilden afrekenen was dat niet meer nodig omdat Gerard Brouwer het gelag reeds had betaald. Hij was onlangs bevorderd tot 'Opa' en dat moest natuurlijk gevierd worden. Bedankt Gerard en dat het kleintje maar een aardje naar zijn grootvaartje mag



hebben.

Nadat wij de Burcht hadden beklommen en daar wat rondgelopen hebben en van het uitzicht genoten, zijn wij weer richting station gewandeld alwaar een eind kwam aan deze bijzonder leuke wandeling. Nadat Gerrit een kort dankwoordje richting Dirk had uitgesproken werd de trein richting Haarlem opgezocht en keerden wij terug naar onze haardsteden.

Naar mijn mening was dit een buitengewoon geslaagde middag en zoals de titel van dit stukje al zegt:"VOL VERRASSINGEN".

Dirk, bedankt voor deze leuke kennismaking met Leiden.

Karel Grandia

DAGTOCHT OVERIJSSSEL

Woensdag 11 juni was het dan zover: de tocht naar Overijssel. De uitnodiging was veelbelovend en het was dan ook geen wonder dat we met een volle bus vanaf de Frankrijklaan vertrokken. Ook ditmaal ging dat niet zonder problemen en Nel van der Weiden spoedde zich zelfs in een lange sprint richting het voormalige belastinggebouw om daar de opvang te verzorgen.

Onze "reisJannen" hadden ditmaal gekozen voor een marathontocht met veel variatie.

Voor het vervoer zorgde ook deze keer Jan de Wit Autocars, met als chauffeur gelukkig de ons zo vertrouwde Pieter Korver. Naast het feit dat hij zijn bus met vaardige hand door het verkeer leidde, wist hij ook veel te vertellen over allerlei zaken en plaatsen die we onderweg passeerden.

De rit voerde ondermeer langs de Flevopolder met haar vele randmeren, waarvan het Veluwemeer het grootst en meest bekend is. Aangekomen bij het dorpje Emst, was het de hoogste tijd voor een goed kopje koffie en een heerlijk gebakje in ons eerste opsteekadres: restaurant Schaveren.

Uitgezwaaid door de liefvallige dames van de bediening werd de reis vervolgd. In een flits zag ik een vleugje van 't Harde, waar ik mijn weinig succesvolle carrière als militair heb volbracht. En dan de IJssel, een rivier die zich door het landschap kronkelt en ik ben beslist niet de enige die van dat uitzicht geniet. De dichter Joh.H. Polman liet zich bijvoorbeeld verleiden tot de volgende regels:

Zwolle was het volgende doel en daar aangekomen scheepten we in op het motorschip "de Gebeurtenis". Voor ons gezelschap was het hele bovendeck gereserveerd, vanwaar we een prachtige uitzicht hadden. Langzaam voer "de Gebeurtenis" over het 19 km. lange riviertje het Zwarte Water naar de plaats Hasselt. Een vaartocht is altijd al een belevenis en zeker als er zoveel moois te zien is. Zo viel mijn oog op een prachtige witte villa en sloeg mijn fantasie op hol. Als ik daar zou wonen dan schreef ik een detective met de titel "Het mysterie van het Zwarte Water". Ik koos daarbij voor een vlijmscherpe inspecteur Preusterink als de lokale Kurt Wallander, laatstgenoemde bekend uit de boeken van succesauteur Henning Mankell. Maar terug naar de ook aantrekkelijke realiteit, in dit geval een lunch bestaande uit soep, diverse broodjes en uiteraard de niet te missen kroket.

Moe maar zeker nog niet voldaan stapten we weer in de bus voor een rit door de bosrijke omgeving op weg naar de Holterberg. Nederland mag dan dicht bevolkt zijn, maar hier zijn de bossen nog rijk vertegenwoordigd. Eigenlijk ben ik meer een mens voor de wijde ruimte, maar zover als Henk Spaan ga ik zeker niet, die



*Aan de rand van Hollands gouwen
Over brede IJsselstroom
Ligt daar, lieflijk om t' aanschouwen
Overijssel, fier en vroom.*



schreef n.l. destijds: "Treurig liep hij door het woud, hier is iedereen van hout"! Zo bereikten we het letterlijke hoogtepunt van onze tocht de Holterberg. Naast het mooie uitzicht genoten de meeste onder ons van een drankje. Wie niet genoot was de bediening, kennelijk had men nog niet meegemaakt dat de klanten ook nog



(afzonderlijk) willen betalen.

Het tijdstip was aangebroken om weer richting het westen in te slaan. Als klap op de vuurpijl onderbroken voor een driegangen diner in het gezellige restaurant "De Dennen" te Renswoude. Alles smaakte voortreffelijk, maar de meeste indruk maakt toch een schnitzel, heerlijk bereid en met de omvang van een dakpan!

Het uur voor het laatste deel van de thuisreis was ruimschoots aangebroken en na een soepele rit arriveerden we precies op de geplande tijd van half negen op het vertrekpunt.

Alle personen die deze trip mogelijk hebben gemaakt veel dank en een groot compliment. Dat geldt zeker ook voor de weergoden, die ons gelukkig gunstig gezind zijn geweest. Reikhalzend kijken we al weer uit naar 15 oktober want dan staat een tocht over de Maas op programma. Tot dan!!

Juni 2008, **Jaap Plas**

LANDELIJKE WANDEL- EN FIETSTOCHT 7 JUNI 2008

Zaterdag 7 juni 2008 is het dan eindelijk weer zover. De FPF-FINVA organiseert de landelijke wandel- en fietstocht in Loenen op de Veluwe. Het is fantastisch mooi fiets-



en wandelweer. Ook dit jaar kan er weer gekozen worden tussen fietsen, wandelen en Nordic Walking. Voor de laatste activiteit is ook aan de beginnelingen gedacht. Deze gaan onder deskundige begeleiding aan de slag om de kunst van het in de juiste pas met de stokken lopen onder de knie te krijgen. (*Het is niet letterlijk de bedoeling om de stokken onder de knie te krijgen maar dat begrijpt u natuurlijk wel.*)

Voor gevorderden zijn prachtige routes uitgezet van 15 tot 20 kilometer.

Voor de wandelaars zonder stok (?????) zijn routes van 20 en 35 km uitgezet. Uiteraard ook door een prachtig gebied. De 35 km lopers kunnen al vroeg van start. Het is tenslotte een hele afstand.



Voor de fietsers, waarbij ondergetekende, is een route uitgezet d.m.v. het onvolprezen nieuwe knooppuntensysteem (iets voor de scrabbel?). Via dit "nieuwe" systeem worden we onder andere over het Park De Hoge Veluwe geleid. Hier is uiteraard de mogelijkheid een bezoekje te brengen aan het Kröller-Müller museum en/of aan het beroemde St. Hubertusslot. Dan moet je natuurlijk niet teveel terrasjes aandoen onderweg anders

kom je in de knoop met de tijd. (*Deze knoop heeft weer niks te maken met de route.*) Volgens de uitnodiging begint de barbecue om 16.30 uur en dat willen we niet missen. Geen bezoek dus aan deze culturele schoonheden. Voor mijn gezelschap (je doet zoiets toch het gezelligst met een groepje) alleen maar aandacht voor het fysieke geweld (er

zaten een paar flinke kuitenbijtertjes tussen), aandacht voor koffie met appelgebak en aandacht voor een biertje tegen het einde van de rit. Onderweg natuurlijk ook veel aandacht voor de prachtige natuur. Op heel veel plaatsen zou je niet zeggen dat je in dat overvolle Nederlandse fietst.

Hier en daar ook schitterende vergezichten over de hei die rond augustus weer voor een prachtig paars vloerkleed zal zorgen. Halverwege heeft de organisatie (alle lof) zelfs voor een echte Hooglander gezorgd. Gelukkig hebben we geen rode shirtjes aan want het was wel een flinke stier.

Na voldoende zweetdruppels te hebben achtergelaten arriveren we weer bij ons vertrekpunt. Het terrein van de voetbalvereniging Loenermark. Hier zijn inmiddels de partytenten al opgezet en wordt voor het eerst dit jaar het vlees op professionele wijze gegaard. Andere jaren gebeurde dat natuurlijk ook wel, maar af en toe ging er toch wel wat vlees in rook op omdat er toen evenveel koks waren als deelnemers. Door het grote aantal



deelnemers dit jaar, meer dan driehonderd heb ik mij in het oor laten fluisteren, heeft de organisatie besloten de inwendige mens professioneel te laten verzorgen. Ik kan alleen maar zeggen "een prima idee!!!!!!". Er is weer ruim voldoende van alles, vlees in vele soorten en maten, salades, fruit en hapjes. In één woord geweldig. Alles glijdt naar binnen onder de gezellige klanken van een zingende toetsenist (goed nederlands?) De drankjes worden ook vlot ingeschonken en zijn van een zeer acceptabele prijs. Het is dat we weer met de auto verder moeten maar anders.....

Rond 18.30 drinken we het laatste glaasje jus, wijn en/of bier en gaan dan weer op huis aan. De dreigende onweersbui komt op de A 50 en de A 1 naar beneden. Is tenminste gelijk al het stof weer van de fiets.

Moe maar voldaan overnachten we in ons buitenverblijf elders op de Veluwe. Het is weer een zeer geslaagde sportieve dag geweest en we kunnen alleen iedereen aanraden om volgend jaar ook van de partij te zijn. Hoe meer zielen hoe meer vreugd.

Met dank aan iedereen die deze prachtige dag mogelijk heeft gemaakt, gegroet en hopelijk tot volgend jaar.

Uw razende, gebak- en vleesetende, koffie- en bierdrinkende fietsreporter,

Gerard Brouwer

VOOR DE AGENDA:

- 6 september: Landelijke watersportdag FPF
- 17 september: De Ontmoeting.
- 24 september: rondleiding in de Grote of Sint Bavokerk.
- 3 t/m 5 oktober: driedaags mountainbike evenement.
- 9 oktober: inloopmiddag.
- 13 t/m 17 oktober excursiereis Sauerland.
- 25 oktober: dagtocht Alphen aan de Maas.
- 7 november: Tenniskampioenschap FPF



Regio Haarlem

Secr. J.A. de Haas
Albert Schweitzerlaan 38
2037 RS HAARLEM
(023) 536 07 99
E-mail: ria.co@zonnet.nl

Inhoud:

*Van de voorzitter
Bedankt
Wandeling Leiden
Dagtocht Overijssel
Landelijke wandel- en
fietstocht
Voor de agenda*

www.postactieven-belastingdienst-nh.nl

In verband met het overlijden van oud-voorzitter Ko van Stigt is deze Nieuwsbrief verspreid onder alle oud-medewerkers binnen de regio Noord-Holland.

VAN DE VOORZITTER

Onder dit voorwoord vindt U een brief van Ko van Stigt, waarin hij iedereen bedankt voor de vele blijken van belangstelling die hij en ook zijn vrouw Thea, tijdens hun ziekte van velen van u mochten ontvangen. In zijn brief maakt hij onder meer melding van zijn persoonlijke levenskansen. Die varieerden van: *'nog zeer korte tijd'* tot *'nog enige tijd uitstel'*.

Helaas is Ko op vrijdag 1 augustus op 77 jarige leeftijd overleden. *'Nog zeer korte tijd'* is dus bewaarheid.

Allereerst wil ik mede namens u allen Thea mijn hartelijke deelneming betuigen met het overlijden van Ko. Ofschoon zijn dood niet als een verrassing kwam, zal zijn verscheiden in de eerste plaats voor Thea en de naaste familie, maar ook voor vele (oud) collega's, een schok zijn te vernemen dat Ko er niet meer is. Voor tallozen was hij, zelfs tijdens zijn ziekte, een vraagbaak die altijd openstond om anderen met raad en daad terzijde te staan. Altijd een luisterend oor en als hij overtuigd was van het gelijk, dan zette hij zich in met al zijn kwaliteiten om onrecht te bestrijden en mensen hun recht te bezorgen.

Ik ken Ko bijna 40 jaar. Eerst als collega en later als voorzitter en bestuurslid van de Haarlemse vereniging van postactieven. Zijn levenshouding en persoon heb ik altijd bewonderd. Samen met zijn vrouw heeft hij zich steeds ingezet voor zijn medemens en voor zijn (oud) collega's in het bijzonder. Dat feit verdient onze grote waardering.

Ko bedankt: wij zullen je missen!

Gerrit van den Dool

BEDANKT, BEDANKT, BEDANKT



Van de redactie van 'onze krant' heb ik de gelegenheid gekregen om op deze manier te bedanken voor de vele wensen voor sterkte en beterschap die we mochten ontvangen.

Nu is in onze doelgroep ziekte en erger een normaal verschijnsel en zou elke uitgave van 'onze krant' er mee gevuld kunnen worden.

Maar niet normaal is de grote stroom van hartverwarmende wensen met sterkte en beterschap die Thea en ik mochten ontvangen. Ruim meer dan 100 stuks en dat niet alleen van onze

"postactieven" maar ook van de nog actieve collega's.

Het is een onmogelijke opgave om op ieder afzonderlijk te reageren. Het is meer dan alleen maar wat resterende collegialiteit, maar zonder twijfel een hechte band die er was en is. Juist in onze zeer moeilijke omstandigheden is dat van groot belang. In het kort nog een kleine samenvatting van onze huidige situatie.

Voor Thea: na medische ingrepen is haar situatie onder controle. Zij heeft echter forse beperkingen gekregen.

Mijn situatie varieert van 'nog zeer korte tijd' en 'toch nog enige tijd uitstel'. Helaas is de situatie wel dusdanig instabiel dat deelname aan Kerstdiner, Nieuwjaarsrecepties of andere activiteiten onmogelijk is. En dat spijt ons zeer.

Iedereen nogmaals bedankt. Hartelijke groeten van ons beiden en excuses voor deze onpersoonlijke reactie.

mei 2008, Ko van Stigt

EEN VERRASSENDE WANDELING DOOR LEIDEN

Op 24 april jl. is een select gezelschap post-actieven naar Leiden getogen om onder leiding van Dirk Stigter een rondwandeling door deze mooie, oude stad te maken. Het begon voor mij al goed want toen ik in Heemstede in de trein stapte ging ik zitten, zonder dat ik in de gaten had dat aan de andere kant van het gangpad mijn oud kamergenoot Martin Polman al vanaf Haarlem was gezeten. Gedurende de rit hebben wij natuurlijk heerlijk over vroeger kunnen kletsen.

In Leiden aangekomen duurde het niet lang of alle deelnemers hadden zich op het perron verzameld. Het gezelschap bestond uit: Martin Polman, Henk Duijm, Piet de Rooter met echtgenote, Nel van der Weiden, Geert Tipker met zijn vrouw, Gerrit van den Dool (Ank was helaas zwaar verkouden), Gerard Brouwer, ondergetekende en natuurlijk onze eminente gids Dirk Stigter.

Vanaf het station gingen wij eerst langs het oude belastinggebouw (het bloed kruipt toch waar het niet gaan kan) en gingen naar ons eerste doel: de molen "De Put".

Op zich is het al apart om midden in de stad een molen te vinden, maar het leuke van deze molen was dat hij vlak bij de Rembrandtbrug staat en aan de overkant daarvan is het huis waar Rembrandt in 1606 is geboren. We passeerden even later ook de Morspoort een bijzonder mooie stadspoort. Van de 10 stadspoorten die Leiden vroeger had zijn er nu nog maar twee over.

Ook de Korenbrug maakte op mij een bijzondere indruk door het heldhaftige tafereel dat daarop was aangebracht. In het midden een krijgshaftige officier te paard geflankeerd door twee vervaarlijk uitziende stukken geschut. Op een gegeven moment kwamen wij langs een oud marinegebouw. Geert werd helemaal lyrisch want hij had tijdens zijn dienstperiode in dat gebouw geslapen.

Op het bekende Rapenburg zijn we even de Hortus Botanicus binnengestapt. Deze tuin dateert uit 1575 en is ingericht kort na de oprichting van de Leidse universiteit. (de eerste universiteit van ons land). Ook deze tuin is de moeite van het bezichtigen dubbel en dwars waard.

Tijdens onze tocht opende Dirk zo hier en daar een deurtje en dan stonden we plotseling in een schilderachtig hofje. Net als in Haarlem zijn ook deze hofjes heel intiem en goed onderhouden. In Leiden zijn nog 35 hofjes, daterend uit de 17^e eeuw.





Evenals in Haarlem werden deze hofjes gesticht door welgestelde burgers en waren bestemd voor oude en behoeftige mensen. Zij konden er gratis wonen en kregen vaak ook gratis te eten. Wel waren er strenge regels waaraan de bewoners zich moesten houden. Zelfs was er in een van die hofjes de verplichting om eens in de maand in bad te gaan !!! Erg hé ?

Vervolgens voerde Dirk ons naar de Pieterskerk. In 1121 werd op de plek waar nu de Pieterskerk staat al een kapel gebouwd met de naam Sint Pieter (Petrus). De sleutels in het Leidse stadswapen verwijzen dan ook naar de Poortwachter van

de Hemel: Sint Petrus. Door de jaren heen werd steeds wat aan de kapel gewijzigd en werd nogal wat bijgebouwd, zodat uiteindelijk de kerk, zoals die er nu staat, is ontstaan. Ook worden momenteel aan deze kerk nog restauratiewerkzaamheden uitgevoerd. Het terrein om de kerk heen lag vol met oude stenen (waaronder grafzerken) die allemaal genummerd waren om weer op de oude plaats te worden neergelegd.

Ook waren wij even bij een enorm weeshuis. Ik stond versteld van de omvang van dit gebouw. Er werd ook hard aan gewerkt, er stond n.l. een enorme machine waarvan het doel mij totaal ontging. Ik vond het een wat "wezensvreemd" apparaat. Het slot van deze rondleiding was bij de Burcht .Een vesting die in heel Nederland

zijn gelijke niet heeft. In de 11^e eeuw is er een heuvel opgeworpen met daarop een houten versterking. Later is er een soort borstwering van steen gekomen. Vanaf deze Burcht heb je een prachtig uitzicht over het centrum van Leiden. Voor dat wij echter deze Burcht beklommen werd in een restaurantje aan de voet van die Burcht nog wat gedronken. Toen wij echter wilden afrekenen was dat niet meer nodig omdat Gerard Brouwer het gelag reeds had betaald. Hij was onlangs bevorderd tot 'Opa' en dat moest natuurlijk gevierd worden. Bedankt Gerard en dat het kleintje maar een aardje naar zijn grootvaartje mag



hebben.

Nadat wij de Burcht hadden beklommen en daar wat rondgelopen hebben en van het uitzicht genoten, zijn wij weer richting station gewandeld alwaar een eind kwam aan deze bijzonder leuke wandeling. Nadat Gerrit een kort dankwoordje richting Dirk had uitgesproken werd de trein richting Haarlem opgezocht en keerden wij terug naar onze haardsteden.

Naar mijn mening was dit een buitengewoon geslaagde middag en zoals de titel van dit stukje al zegt:"VOL VERRASSINGEN".

Dirk, bedankt voor deze leuke kennismaking met Leiden.

Karel Grandia

DAGTOCHT OVERIJSSSEL

Woensdag 11 juni was het dan zover: de tocht naar Overijssel. De uitnodiging was veelbelovend en het was dan ook geen wonder dat we met een volle bus vanaf de Frankrijklaan vertrokken. Ook ditmaal ging dat niet zonder problemen en Nel van der Weiden spoedde zich zelfs in een lange sprint richting het voormalige belastinggebouw om daar de opvang te verzorgen.

Onze "reisJannen" hadden ditmaal gekozen voor een marathontocht met veel variatie.

Voor het vervoer zorgde ook deze keer Jan de Wit Autocars, met als chauffeur gelukkig de ons zo vertrouwde Pieter Korver. Naast het feit dat hij zijn bus met vaardige hand door het verkeer leidde, wist hij ook veel te vertellen over allerlei zaken en plaatsen die we onderweg passeerden.

De rit voerde ondermeer langs de Flevopolder met haar vele randmeren, waarvan het Veluwemeer het grootst en meest bekend is. Aangekomen bij het dorpje Emst, was het de hoogste tijd voor een goed kopje koffie en een heerlijk gebakje in ons eerste opsteekadres: restaurant Schaveren.

Uitgezwaaid door de liefvallige dames van de bediening werd de reis vervolgd. In een flits zag ik een vleugje van 't Harde, waar ik mijn weinig succesvolle carrière als militair heb volbracht. En dan de IJssel, een rivier die zich door het landschap kronkelt en ik ben beslist niet de enige die van dat uitzicht geniet. De dichter Joh.H. Polman liet zich bijvoorbeeld verleiden tot de volgende regels:

Zwolle was het volgende doel en daar aangekomen scheepten we in op het motorschip "de Gebeurtenis". Voor ons gezelschap was het hele bovendeck gereserveerd, vanwaar we een prachtige uitzicht hadden. Langzaam voer "de Gebeurtenis" over het 19 km. lange riviertje het Zwarte Water naar de plaats Hasselt. Een vaartocht is altijd al een belevenis en zeker als er zoveel moois te zien is. Zo viel mijn oog op een prachtige witte villa en sloeg mijn fantasie op hol. Als ik daar zou wonen dan schreef ik een detective met de titel "Het mysterie van het Zwarte Water". Ik koos daarbij voor een vlijmscherpe inspecteur Preusterink als de lokale Kurt Wallander, laatstgenoemde bekend uit de boeken van succesauteur Henning Mankell. Maar terug naar de ook aantrekkelijke realiteit, in dit geval een lunch bestaande uit soep, diverse broodjes en uiteraard de niet te missen kroket.

Moe maar zeker nog niet voldaan stapten we weer in de bus voor een rit door de bosrijke omgeving op weg naar de Holterberg. Nederland mag dan dicht bevolkt zijn, maar hier zijn de bossen nog rijk vertegenwoordigd. Eigenlijk ben ik meer een mens voor de wijde ruimte, maar zover als Henk Spaan ga ik zeker niet, die



*Aan de rand van Hollands gowen
Over brede IJsselstroom
Ligt daar, lieflijk om t' aanschouwen
Overijssel, fier en vroom.*



schreef n.l. destijds: "Treurig liep hij door het woud, hier is iedereen van hout!" Zo bereikten we het letterlijke hoogtepunt van onze tocht de Holterberg. Naast het mooie uitzicht genoten de meeste onder ons van een drankje. Wie niet genoot was de bediening, kennelijk had men nog niet meegemaakt dat de klanten ook nog



(afzonderlijk) willen betalen.

Het tijdstip was aangebroken om weer richting het westen in te slaan. Als klap op de vuurpijl onderbroken voor een driegangen diner in het gezellige restaurant "De Dennen" te Renswoude. Alles smaakte voortreffelijk, maar de meeste indruk maakt toch een schnitzel, heerlijk bereid en met de omvang van een dakpan!

Het uur voor het laatste deel van de thuisreis was ruimschoots aangebroken en na een soepele rit arriveerden we precies op de geplande tijd van half negen op het vertrekpunt.

Alle personen die deze trip mogelijk hebben gemaakt veel dank en een groot compliment. Dat geldt zeker ook voor de weergoden, die ons gelukkig gunstig gezind zijn geweest. Reikhalzend kijken we al weer uit naar 15 oktober want dan staat een tocht over de Maas op programma. Tot dan!!

Juni 2008, Jaap Plas

LANDELIJKE WANDEL- EN FIETSTOCHT 7 JUNI 2008

Zaterdag 7 juni 2008 is het dan eindelijk weer zover. De FPF-FINVA organiseert de landelijke wandel- en fietstocht in Loenen op de Veluwe. Het is fantastisch mooi fiets-



en wandelweer. Ook dit jaar kan er weer gekozen worden tussen fietsen, wandelen en Nordic Walking. Voor de laatste activiteit is ook aan de beginnelingen gedacht. Deze gaan onder deskundige begeleiding aan de slag om de kunst van het in de juiste pas met de stokken lopen onder de knie te krijgen. (*Het is niet letterlijk de bedoeling om de stokken onder de knie te krijgen maar dat begrijpt u natuurlijk wel.*)

Voor gevorderden zijn prachtige routes uitgezet van 15 tot 20 kilometer.

Voor de wandelaars zonder stok (?????) zijn routes van 20 en 35 km uitgezet. Uiteraard ook door een prachtig gebied. De 35 km lopers kunnen al vroeg van start. Het is tenslotte een hele afstand.



Voor de fietsers, waarbij ondergetekende, is een route uitgezet d.m.v. het onvolprezen nieuwe knooppuntensysteem (iets voor de scrabbel?). Via dit "nieuwe" systeem worden we onder andere over het Park De Hoge Veluwe geleid. Hier is uiteraard de mogelijkheid een bezoekje te brengen aan het Kröller-Muller museum en/of aan het beroemde St. Hubertusslot. Dan moet je natuurlijk niet teveel terrasjes aandoen onderweg anders

kom je in de knoop met de tijd. (*Deze knoop heeft weer niks te maken met de route.*) Volgens de uitnodiging begint de barbecue om 16.30 uur en dat willen we niet missen. Geen bezoek dus aan deze culturele schoonheden. Voor mijn gezelschap (je doet zoiets toch het gezelligst met een groepje) alleen maar aandacht voor het fysieke geweld (er

zaten een paar flinke kuitenbijtertjes tussen), aandacht voor koffie met appelgebak en aandacht voor een biertje tegen het einde van de rit. Onderweg natuurlijk ook veel aandacht voor de prachtige natuur. Op heel veel plaatsen zou je niet zeggen dat je in dat overvolle Nederlandse fietst.

Hier en daar ook schitterende vergezichten over de hei die rond augustus weer voor een prachtig paars vloerkleed zal zorgen. Halverwege heeft de organisatie (alle lof) zelfs voor een echte Hooglander gezorgd. Gelukkig hebben we geen rode shirtjes aan want het was wel een flinke stier.

Na voldoende zweetdruppels te hebben achtergelaten arriveren we weer bij ons vertrekpunt. Het terrein van de voetbalvereniging Loenermark. Hier zijn inmiddels de partytenten al opgezet en wordt voor het eerst dit jaar het vlees op professionele wijze gegaard. Andere jaren gebeurde dat natuurlijk ook wel, maar af en toe ging er toch wel wat vlees in rook op omdat er toen evenveel koks waren als deelnemers. Door het grote aantal



deelnemers dit jaar, meer dan driehonderd heb ik mij in het oor laten fluisteren, heeft de organisatie besloten de inwendige mens professioneel te laten verzorgen. Ik kan alleen maar zeggen "een prima idee!!!!!!". Er is weer ruim voldoende van alles, vlees in vele soorten en maten, salades, fruit en hapjes. In één woord geweldig. Alles glijdt naar binnen onder de gezellige klanken van een zingende toetsenist (goed nederlands?) De drankjes worden ook vlot ingeschonken en zijn van een zeer acceptabele prijs. Het is dat we weer met de auto verder moeten maar anders.....

Rond 18.30 drinken we het laatste glaasje jus, wijn en/of bier en gaan dan weer op huis aan. De dreigende onweersbui komt op de A 50 en de A 1 naar beneden. Is tenminste gelijk al het stof weer van de fiets.

Moe maar voldaan overnachten we in ons buitenverblijf elders op de Veluwe. Het is weer een zeer geslaagde sportieve dag geweest en we kunnen alleen iedereen aanraden om volgend jaar ook van de partij te zijn. Hoe meer zielen hoe meer vreugd.

Met dank aan iedereen die deze prachtige dag mogelijk heeft gemaakt, gegroet en hopelijk tot volgend jaar.

Uw razende, gebak- en vleesetende, koffie- en bierdrinkende fietsreporter,
Gerard Brouwer

VOOR DE AGENDA:

- 6 september: Landelijke watersportdag FPF
- 17 september: De Ontmoeting.
- 24 september: rondleiding in de Grote of Sint Bavokerk.
- 3 t/m 5 oktober: driedaags mountainbike evenement.
- 9 oktober: inloopmiddag.
- 13 t/m 17 oktober excursiereis Sauerland.
- 25 oktober: dagtocht Alphen aan de Maas.
- 7 november: Tenniskampioenschap FPF



Regio Haarlem

Secr. J.A. de Haas
Albert Schweitzerlaan 38
2037 RS HAARLEM
(023) 536 07 99
E-mail: ria.co@zonnet.nl

Inhoud:

*Van de voorzitter
Bedankt
Wandeling Leiden
Dagtocht Overijssel
Landelijke wandel- en
fietstocht
Voor de agenda*

www.postactieven-belastingdienst-nh.nl

In verband met het overlijden van oud-voorzitter Ko van Stigt is deze Nieuwsbrief verspreid onder alle oud-medewerkers binnen de regio Noord-Holland.

VAN DE VOORZITTER

Onder dit voorwoord vindt U een brief van Ko van Stigt, waarin hij iedereen bedankt voor de vele blijken van belangstelling die hij en ook zijn vrouw Thea, tijdens hun ziekte van velen van u mochten ontvangen. In zijn brief maakt hij onder meer melding van zijn persoonlijke levenskansen. Die varieerden van: *'nog zeer korte tijd'* tot *'nog enige tijd uitstel'*.

Helaas is Ko op vrijdag 1 augustus op 77 jarige leeftijd overleden. *'Nog zeer korte tijd'* is dus bewaarheid.

Allereerst wil ik mede namens u allen Thea mijn hartelijke deelneming betuigen met het overlijden van Ko. Ofschoon zijn dood niet als een verrassing kwam, zal zijn verscheiden in de eerste plaats voor Thea en de naaste familie, maar ook voor vele (oud) collega's, een schok zijn te vernemen dat Ko er niet meer is. Voor tallozen was hij, zelfs tijdens zijn ziekte, een vraagbaak die altijd openstond om anderen met raad en daad terzijde te staan. Altijd een luisterend oor en als hij overtuigd was van het gelijk, dan zette hij zich in met al zijn kwaliteiten om onrecht te bestrijden en mensen hun recht te bezorgen.

Ik ken Ko bijna 40 jaar. Eerst als collega en later als voorzitter en bestuurslid van de Haarlemse vereniging van postactieven. Zijn levenshouding en persoon heb ik altijd bewonderd. Samen met zijn vrouw heeft hij zich steeds ingezet voor zijn medemens en voor zijn (oud) collega's in het bijzonder. Dat feit verdient onze grote waardering.

Ko bedankt: wij zullen je missen!

Gerrit van den Dool

BEDANKT, BEDANKT, BEDANKT



Van de redactie van 'onze krant' heb ik de gelegenheid gekregen om op deze manier te bedanken voor de vele wensen voor sterkte en beterschap die we mochten ontvangen.

Nu is in onze doelgroep ziekte en erger een normaal verschijnsel en zou elke uitgave van 'onze krant' er mee gevuld kunnen worden.

Maar niet normaal is de grote stroom van hartverwarmende wensen met sterkte en beterschap die Thea en ik mochten ontvangen. Ruim meer dan 100 stuks en dat niet alleen van onze

"postactieven" maar ook van de nog actieve collega's.

Het is een onmogelijke opgave om op ieder afzonderlijk te reageren. Het is meer dan alleen maar wat resterende collegialiteit, maar zonder twijfel een hechte band die er was en is. Juist in onze zeer moeilijke omstandigheden is dat van groot belang. In het kort nog een kleine samenvatting van onze huidige situatie.

Voor Thea: na medische ingrepen is haar situatie onder controle. Zij heeft echter forse beperkingen gekregen.

Mijn situatie varieert van 'nog zeer korte tijd' en 'toch nog enige tijd uitstel'. Helaas is de situatie wel dusdanig instabiel dat deelname aan Kerstdiner, Nieuwjaarsrecepties of andere activiteiten onmogelijk is. En dat spijt ons zeer.

Iedereen nogmaals bedankt. Hartelijke groeten van ons beiden en excuses voor deze onpersoonlijke reactie.

mei 2008, Ko van Stigt

EEN VERRASSENDE WANDELING DOOR LEIDEN

Op 24 april jl. is een select gezelschap post-actieven naar Leiden getogen om onder leiding van Dirk Stigter een rondwandeling door deze mooie, oude stad te maken. Het begon voor mij al goed want toen ik in Heemstede in de trein stapte ging ik zitten, zonder dat ik in de gaten had dat aan de andere kant van het gangpad mijn oud kamergenoot Martin Polman al vanaf Haarlem was gezeten. Gedurende de rit hebben wij natuurlijk heerlijk over vroeger kunnen kletsen.

In Leiden aangekomen duurde het niet lang of alle deelnemers hadden zich op het perron verzameld. Het gezelschap bestond uit: Martin Polman, Henk Duijm, Piet de Rooter met echtgenote, Nel van der Weiden, Geert Tipker met zijn vrouw, Gerrit van den Dool (Ank was helaas zwaar verkouden), Gerard Brouwer, ondergetekende en natuurlijk onze eminente gids Dirk Stigter.

Vanaf het station gingen wij eerst langs het oude belastinggebouw (het bloed kruipt toch waar het niet gaan kan) en gingen naar ons eerste doel: de molen "De Put".

Op zich is het al apart om midden in de stad een molen te vinden, maar het leuke van deze molen was dat hij vlak bij de Rembrandtbrug staat en aan de overkant daarvan is het huis waar Rembrandt in 1606 is geboren. We passeerden even later ook de Morspoort een bijzonder mooie stadspoort. Van de 10 stadspoorten die Leiden vroeger had zijn er nu nog maar twee over.

Ook de Korenbrug maakte op mij een bijzondere indruk door het heldhaftige tafereel dat daarop was aangebracht. In het midden een krijgshaftige officier te paard geflankeerd door twee vervaarlijk uitziende stukken geschut. Op een gegeven moment kwamen wij langs een oud marinegebouw. Geert werd helemaal lyrisch want hij had tijdens zijn dienstperiode in dat gebouw geslapen.

Op het bekende Rapenburg zijn we even de Hortus Botanicus binnengestapt. Deze tuin dateert uit 1575 en is ingericht kort na de oprichting van de Leidse universiteit. (de eerste universiteit van ons land). Ook deze tuin is de moeite van het bezichtigen dubbel en dwars waard.

Tijdens onze tocht opende Dirk zo hier en daar een deurtje en dan stonden we plotseling in een schilderachtig hofje. Net als in Haarlem zijn ook deze hofjes heel intiem en goed onderhouden. In Leiden zijn nog 35 hofjes, daterend uit de 17^e eeuw.





Evenals in Haarlem werden deze hofjes gesticht door welgestelde burgers en waren bestemd voor oude en behoeftige mensen. Zij konden er gratis wonen en kregen vaak ook gratis te eten. Wel waren er strenge regels waaraan de bewoners zich moesten houden. Zelfs was er in een van die hofjes de verplichting om eens in de maand in bad te gaan !!! Erg hé ?

Vervolgens voerde Dirk ons naar de Pieterskerk. In 1121 werd op de plek waar nu de Pieterskerk staat al een kapel gebouwd met de naam Sint Pieter (Petrus). De sleutels in het Leidse stadswapen verwijzen dan ook naar de Poortwachter van

de Hemel: Sint Petrus. Door de jaren heen werd steeds wat aan de kapel gewijzigd en werd nogal wat bijgebouwd, zodat uiteindelijk de kerk, zoals die er nu staat, is ontstaan. Ook worden momenteel aan deze kerk nog restauratiewerkzaamheden uitgevoerd. Het terrein om de kerk heen lag vol met oude stenen (waaronder grafzerken) die allemaal genummerd waren om weer op de oude plaats te worden neergelegd.

Ook waren wij even bij een enorm weeshuis. Ik stond versteld van de omvang van dit gebouw. Er werd ook hard aan gewerkt, er stond n.l. een enorme machine waarvan het doel mij totaal ontging. Ik vond het een wat "wezensvreemd" apparaat. Het slot van deze rondleiding was bij de Burcht .Een vesting die in heel Nederland

zijn gelijke niet heeft. In de 11^e eeuw is er een heuvel opgeworpen met daarop een houten versterking. Later is er een soort borstwering van steen gekomen. Vanaf deze Burcht heb je een prachtig uitzicht over het centrum van Leiden. Voor dat wij echter deze Burcht beklommen werd in een restaurantje aan de voet van die Burcht nog wat gedronken. Toen wij echter wilden afrekenen was dat niet meer nodig omdat Gerard Brouwer het gelag reeds had betaald. Hij was onlangs bevorderd tot 'Opa' en dat moest natuurlijk gevierd worden. Bedankt Gerard en dat het kleintje maar een aardje naar zijn grootvaartje mag



hebben.

Nadat wij de Burcht hadden beklommen en daar wat rondgelopen hebben en van het uitzicht genoten, zijn wij weer richting station gewandeld alwaar een eind kwam aan deze bijzonder leuke wandeling. Nadat Gerrit een kort dankwoordje richting Dirk had uitgesproken werd de trein richting Haarlem opgezocht en keerden wij terug naar onze haardsteden.

Naar mijn mening was dit een buitengewoon geslaagde middag en zoals de titel van dit stukje al zegt:"VOL VERRASSINGEN".

Dirk, bedankt voor deze leuke kennismaking met Leiden.

Karel Grandia

DAGTOCHT OVERIJSSSEL

Woensdag 11 juni was het dan zover: de tocht naar Overijssel. De uitnodiging was veelbelovend en het was dan ook geen wonder dat we met een volle bus vanaf de Frankrijklaan vertrokken. Ook ditmaal ging dat niet zonder problemen en Nel van der Weiden spoedde zich zelfs in een lange sprint richting het voormalige belastinggebouw om daar de opvang te verzorgen.

Onze "reisJannen" hadden ditmaal gekozen voor een marathontocht met veel variatie.

Voor het vervoer zorgde ook deze keer Jan de Wit Autocars, met als chauffeur gelukkig de ons zo vertrouwde Pieter Korver. Naast het feit dat hij zijn bus met vaardige hand door het verkeer leidde, wist hij ook veel te vertellen over allerlei zaken en plaatsen die we onderweg passeerden.

De rit voerde ondermeer langs de Flevopolder met haar vele randmeren, waarvan het Veluwemeer het grootst en meest bekend is. Aangekomen bij het dorpje Emst, was het de hoogste tijd voor een goed kopje koffie en een heerlijk gebakje in ons eerste opsteekadres: restaurant Schaveren.

Uitgezwaaid door de liefvallige dames van de bediening werd de reis vervolgd. In een flits zag ik een vleugje van 't Harde, waar ik mijn weinig succesvolle carrière als militair heb volbracht. En dan de IJssel, een rivier die zich door het landschap kronkelt en ik ben beslist niet de enige die van dat uitzicht geniet. De dichter Joh.H. Polman liet zich bijvoorbeeld verleiden tot de volgende regels:

Zwolle was het volgende doel en daar aangekomen scheepten we in op het motorschip "de Gebeurtenis". Voor ons gezelschap was het hele bovendeck gereserveerd, vanwaar we een prachtige uitzicht hadden. Langzaam voer "de Gebeurtenis" over het 19 km. lange riviertje het Zwarte Water naar de plaats Hasselt. Een vaartocht is altijd al een belevenis en zeker als er zoveel moois te zien is. Zo viel mijn oog op een prachtige witte villa en sloeg mijn fantasie op hol. Als ik daar zou wonen dan schreef ik een detective met de titel "Het mysterie van het Zwarte Water". Ik koos daarbij voor een vlijmscherpe inspecteur Preusterink als de lokale Kurt Wallander, laatstgenoemde bekend uit de boeken van succesauteur Henning Mankell. Maar terug naar de ook aantrekkelijke realiteit, in dit geval een lunch bestaande uit soep, diverse broodjes en uiteraard de niet te missen kroket.

Moe maar zeker nog niet voldaan stapten we weer in de bus voor een rit door de bosrijke omgeving op weg naar de Holterberg. Nederland mag dan dicht bevolkt zijn, maar hier zijn de bossen nog rijk vertegenwoordigd. Eigenlijk ben ik meer een mens voor de wijde ruimte, maar zover als Henk Spaan ga ik zeker niet, die



*Aan de rand van Hollands gouwen
Over brede IJsselstroom
Ligt daar, lieflijk om t' aanschouwen
Overijssel, fier en vroom.*



schreef n.l. destijds: "Treurig liep hij door het woud, hier is iedereen van hout"! Zo bereikten we het letterlijke hoogtepunt van onze tocht de Holterberg. Naast het mooie uitzicht genoten de meeste onder ons van een drankje. Wie niet genoot was de bediening, kennelijk had men nog niet meegemaakt dat de klanten ook nog



(afzonderlijk) willen betalen.

Het tijdstip was aangebroken om weer richting het westen in te slaan. Als klap op de vuurpijl onderbroken voor een driegangen diner in het gezellige restaurant "De Dennen" te Renswoude. Alles smaakte voortreffelijk, maar de meeste indruk maakt toch een schnitzel, heerlijk bereid en met de omvang van een dakpan!

Het uur voor het laatste deel van de thuisreis was ruimschoots aangebroken en na een soepele rit arriveerden we precies op de geplande tijd van half negen op het vertrekpunt.

Alle personen die deze trip mogelijk hebben gemaakt veel dank en een groot compliment. Dat geldt zeker ook voor de weergoden, die ons gelukkig gunstig gezind zijn geweest. Reikhalzend kijken we al weer uit naar 15 oktober want dan staat een tocht over de Maas op programma. Tot dan!!

Juni 2008, **Jaap Plas**

LANDELIJKE WANDEL- EN FIETSTOCHT 7 JUNI 2008

Zaterdag 7 juni 2008 is het dan eindelijk weer zover. De FPF-FINVA organiseert de landelijke wandel- en fietstocht in Loenen op de Veluwe. Het is fantastisch mooi fiets-



en wandelweer. Ook dit jaar kan er weer gekozen worden tussen fietsen, wandelen en Nordic Walking. Voor de laatste activiteit is ook aan de beginnelingen gedacht. Deze gaan onder deskundige begeleiding aan de slag om de kunst van het in de juiste pas met de stokken lopen onder de knie te krijgen. (*Het is niet letterlijk de bedoeling om de stokken onder de knie te krijgen maar dat begrijpt u natuurlijk wel.*)

Voor gevorderden zijn prachtige routes uitgezet van 15 tot 20 kilometer.

Voor de wandelaars zonder stok (?????) zijn routes van 20 en 35 km uitgezet. Uiteraard ook door een prachtig gebied. De 35 km lopers kunnen al vroeg van start. Het is tenslotte een hele afstand.



Voor de fietsers, waarbij ondergetekende, is een route uitgezet d.m.v. het onvolprezen nieuwe knooppuntensysteem (iets voor de scrabbel?). Via dit "nieuwe" systeem worden we onder andere over het Park De Hoge Veluwe geleid. Hier is uiteraard de mogelijkheid een bezoekje te brengen aan het Kröller-Müller museum en/of aan het beroemde St. Hubertusslot. Dan moet je natuurlijk niet teveel terrasjes aandoen onderweg anders

kom je in de knoop met de tijd. (*Deze knoop heeft weer niks te maken met de route.*) Volgens de uitnodiging begint de barbecue om 16.30 uur en dat willen we niet missen. Geen bezoek dus aan deze culturele schoonheden. Voor mijn gezelschap (je doet zoiets toch het gezelligst met een groepje) alleen maar aandacht voor het fysieke geweld (er

zaten een paar flinke kuitenbijtertjes tussen), aandacht voor koffie met appelgebak en aandacht voor een biertje tegen het einde van de rit. Onderweg natuurlijk ook veel aandacht voor de prachtige natuur. Op heel veel plaatsen zou je niet zeggen dat je in dat overvolle Nederlandse fietst.

Hier en daar ook schitterende vergezichten over de hei die rond augustus weer voor een prachtig paars vloerkleed zal zorgen. Halverwege heeft de organisatie (alle lof) zelfs voor een echte Hooglander gezorgd. Gelukkig hebben we geen rode shirtjes aan want het was wel een flinke stier.

Na voldoende zweetdruppels te hebben achtergelaten arriveren we weer bij ons vertrekpunt. Het terrein van de voetbalvereniging Loenermark. Hier zijn inmiddels de partytenten al opgezet en wordt voor het eerst dit jaar het vlees op professionele wijze gegaard. Andere jaren gebeurde dat natuurlijk ook wel, maar af en toe ging er toch wel wat vlees in rook op omdat er toen evenveel koks waren als deelnemers. Door het grote aantal



deelnemers dit jaar, meer dan driehonderd heb ik mij in het oor laten fluisteren, heeft de organisatie besloten de inwendige mens professioneel te laten verzorgen. Ik kan alleen maar zeggen "een prima idee!!!!!!". Er is weer ruim voldoende van alles, vlees in vele soorten en maten, salades, fruit en hapjes. In één woord geweldig. Alles glijdt naar binnen onder de gezellige klanken van een zingende toetsenist (goed nederlands?) De drankjes worden ook vlot ingeschonken en zijn van een zeer acceptabele prijs. Het is dat we weer met de auto verder moeten maar anders.....

Rond 18.30 drinken we het laatste glaasje jus, wijn en/of bier en gaan dan weer op huis aan. De dreigende onweersbui komt op de A 50 en de A 1 naar beneden. Is tenminste gelijk al het stof weer van de fiets.

Moe maar voldaan overnachten we in ons buitenverblijf elders op de Veluwe. Het is weer een zeer geslaagde sportieve dag geweest en we kunnen alleen iedereen aanraden om volgend jaar ook van de partij te zijn. Hoe meer zielen hoe meer vreugd.

Met dank aan iedereen die deze prachtige dag mogelijk heeft gemaakt, gegroet en hopelijk tot volgend jaar.

Uw razende, gebak- en vleesetende, koffie- en bierdrinkende fietsreporter,
Gerard Brouwer

VOOR DE AGENDA:

- 6 september: Landelijke watersportdag FPF
- 17 september: De Ontmoeting.
- 24 september: rondleiding in de Grote of Sint Bavokerk.
- 3 t/m 5 oktober: driedaags mountainbike evenement.
- 9 oktober: inloopmiddag.
- 13 t/m 17 oktober excursiereis Sauerland.
- 25 oktober: dagtocht Alphen aan de Maas.
- 7 november: Tenniskampioenschap FPF



Regio Haarlem

Secr. J.A. de Haas
Albert Schweitzerlaan 38
2037 RS HAARLEM
(023) 536 07 99
E-mail: ria.co@zonnet.nl

Inhoud:

*Van de voorzitter
Bedankt
Wandeling Leiden
Dagtocht Overijssel
Landelijke wandel- en
fietstocht
Voor de agenda*

www.postactieven-belastingdienst-nh.nl

In verband met het overlijden van oud-voorzitter Ko van Stigt is deze Nieuwsbrief verspreid onder alle oud-medewerkers binnen de regio Noord-Holland.

VAN DE VOORZITTER

Onder dit voorwoord vindt U een brief van Ko van Stigt, waarin hij iedereen bedankt voor de vele blijken van belangstelling die hij en ook zijn vrouw Thea, tijdens hun ziekte van velen van u mochten ontvangen. In zijn brief maakt hij onder meer melding van zijn persoonlijke levenskansen. Die varieerden van: *'nog zeer korte tijd'* tot *'nog enige tijd uitstel'*.

Helaas is Ko op vrijdag 1 augustus op 77 jarige leeftijd overleden. *'Nog zeer korte tijd'* is dus bewaarheid.

Allereerst wil ik mede namens u allen Thea mijn hartelijke deelneming betuigen met het overlijden van Ko. Ofschoon zijn dood niet als een verrassing kwam, zal zijn verscheiden in de eerste plaats voor Thea en de naaste familie, maar ook voor vele (oud) collega's, een schok zijn te vernemen dat Ko er niet meer is. Voor tallozen was hij, zelfs tijdens zijn ziekte, een vraagbaak die altijd openstond om anderen met raad en daad terzijde te staan. Altijd een luisterend oor en als hij overtuigd was van het gelijk, dan zette hij zich in met al zijn kwaliteiten om onrecht te bestrijden en mensen hun recht te bezorgen.

Ik ken Ko bijna 40 jaar. Eerst als collega en later als voorzitter en bestuurslid van de Haarlemse vereniging van postactieven. Zijn levenshouding en persoon heb ik altijd bewonderd. Samen met zijn vrouw heeft hij zich steeds ingezet voor zijn medemens en voor zijn (oud) collega's in het bijzonder. Dat feit verdient onze grote waardering.

Ko bedankt: wij zullen je missen!

Gerrit van den Dool

BEDANKT, BEDANKT, BEDANKT



Van de redactie van 'onze krant' heb ik de gelegenheid gekregen om op deze manier te bedanken voor de vele wensen voor sterkte en beterschap die we mochten ontvangen.

Nu is in onze doelgroep ziekte en erger een normaal verschijnsel en zou elke uitgave van 'onze krant' er mee gevuld kunnen worden.

Maar niet normaal is de grote stroom van hartverwarmende wensen met sterkte en beterschap die Thea en ik mochten ontvangen. Ruim meer dan 100 stuks en dat niet alleen van onze

"postactieven" maar ook van de nog actieve collega's.

Het is een onmogelijke opgave om op ieder afzonderlijk te reageren. Het is meer dan alleen maar wat resterende collegialiteit, maar zonder twijfel een hechte band die er was en is. Juist in onze zeer moeilijke omstandigheden is dat van groot belang. In het kort nog een kleine samenvatting van onze huidige situatie.

Voor Thea: na medische ingrepen is haar situatie onder controle. Zij heeft echter forse beperkingen gekregen.

Mijn situatie varieert van 'nog zeer korte tijd' en 'toch nog enige tijd uitstel'. Helaas is de situatie wel dusdanig instabiel dat deelname aan Kerstdiner, Nieuwjaarsrecepties of andere activiteiten onmogelijk is. En dat spijt ons zeer.

Iedereen nogmaals bedankt. Hartelijke groeten van ons beiden en excuses voor deze onpersoonlijke reactie.

mei 2008, Ko van Stigt

EEN VERRASSENDE WANDELING DOOR LEIDEN

Op 24 april jl. is een select gezelschap post-actieven naar Leiden getogen om onder leiding van Dirk Stigter een rondwandeling door deze mooie, oude stad te maken. Het begon voor mij al goed want toen ik in Heemstede in de trein stapte ging ik zitten, zonder dat ik in de gaten had dat aan de andere kant van het gangpad mijn oud kamergenoot Martin Polman al vanaf Haarlem was gezeten. Gedurende de rit hebben wij natuurlijk heerlijk over vroeger kunnen kletsen.

In Leiden aangekomen duurde het niet lang of alle deelnemers hadden zich op het perron verzameld. Het gezelschap bestond uit: Martin Polman, Henk Duijm, Piet de Rooter met echtgenote, Nel van der Weiden, Geert Tipker met zijn vrouw, Gerrit van den Dool (Ank was helaas zwaar verkouden), Gerard Brouwer, ondergetekende en natuurlijk onze eminente gids Dirk Stigter.

Vanaf het station gingen wij eerst langs het oude belastinggebouw (het bloed kruipt toch waar het niet gaan kan) en gingen naar ons eerste doel: de molen "De Put".

Op zich is het al apart om midden in de stad een molen te vinden, maar het leuke van deze molen was dat hij vlak bij de Rembrandtbrug staat en aan de overkant daarvan is het huis waar Rembrandt in 1606 is geboren. We passeerden even later ook de Morspoort een bijzonder mooie stadspoort. Van de 10 stadspoorten die Leiden vroeger had zijn er nu nog maar twee over.

Ook de Korenbrug maakte op mij een bijzondere indruk door het heldhaftige tafereel dat daarop was aangebracht. In het midden een krijgshaftige officier te paard geflankeerd door twee vervaarlijk uitziende stukken geschut. Op een gegeven moment kwamen wij langs een oud marinegebouw. Geert werd helemaal lyrisch want hij had tijdens zijn dienstperiode in dat gebouw geslapen.

Op het bekende Rapenburg zijn we even de Hortus Botanicus binnengestapt. Deze tuin dateert uit 1575 en is ingericht kort na de oprichting van de Leidse universiteit. (de eerste universiteit van ons land). Ook deze tuin is de moeite van het bezichtigen dubbel en dwars waard.

Tijdens onze tocht opende Dirk zo hier en daar een deurtje en dan stonden we plotseling in een schilderachtig hofje. Net als in Haarlem zijn ook deze hofjes heel intiem en goed onderhouden. In Leiden zijn nog 35 hofjes, daterend uit de 17^e eeuw.





Evenals in Haarlem werden deze hofjes gesticht door welgestelde burgers en waren bestemd voor oude en behoeftige mensen. Zij konden er gratis wonen en kregen vaak ook gratis te eten. Wel waren er strenge regels waaraan de bewoners zich moesten houden. Zelfs was er in een van die hofjes de verplichting om eens in de maand in bad te gaan !!! Erg hé ?

Vervolgens voerde Dirk ons naar de Pieterskerk. In 1121 werd op de plek waar nu de Pieterskerk staat al een kapel gebouwd met de naam Sint Pieter (Petrus). De sleutels in het Leidse stadswapen verwijzen dan ook naar de Poortwachter van

de Hemel: Sint Petrus. Door de jaren heen werd steeds wat aan de kapel gewijzigd en werd nogal wat bijgebouwd, zodat uiteindelijk de kerk, zoals die er nu staat, is ontstaan. Ook worden momenteel aan deze kerk nog restauratiewerkzaamheden uitgevoerd. Het terrein om de kerk heen lag vol met oude stenen (waaronder grafzerken) die allemaal genummerd waren om weer op de oude plaats te worden neergelegd.

Ook waren wij even bij een enorm weeshuis. Ik stond versteld van de omvang van dit gebouw. Er werd ook hard aan gewerkt, er stond n.l. een enorme machine waarvan het doel mij totaal ontging. Ik vond het een wat "wezensvreemd" apparaat. Het slot van deze rondleiding was bij de Burcht .Een vesting die in heel Nederland

zijn gelijke niet heeft. In de 11^e eeuw is er een heuvel opgeworpen met daarop een houten versterking. Later is er een soort borstwering van steen gekomen. Vanaf deze Burcht heb je een prachtig uitzicht over het centrum van Leiden. Voor dat wij echter deze Burcht beklommen werd in een restaurantje aan de voet van die Burcht nog wat gedronken. Toen wij echter wilden afrekenen was dat niet meer nodig omdat Gerard Brouwer het gelag reeds had betaald. Hij was onlangs bevorderd tot 'Opa' en dat moest natuurlijk gevierd worden. Bedankt Gerard en dat het kleintje maar een aardje naar zijn grootvaartje mag



hebben.

Nadat wij de Burcht hadden beklommen en daar wat rondgelopen hebben en van het uitzicht genoten, zijn wij weer richting station gewandeld alwaar een eind kwam aan deze bijzonder leuke wandeling. Nadat Gerrit een kort dankwoordje richting Dirk had uitgesproken werd de trein richting Haarlem opgezocht en keerden wij terug naar onze haardsteden.

Naar mijn mening was dit een buitengewoon geslaagde middag en zoals de titel van dit stukje al zegt:"VOL VERRASSINGEN".

Dirk, bedankt voor deze leuke kennismaking met Leiden.

Karel Grandia

DAGTOCHT OVERIJSSSEL

Woensdag 11 juni was het dan zover: de tocht naar Overijssel. De uitnodiging was veelbelovend en het was dan ook geen wonder dat we met een volle bus vanaf de Frankrijklaan vertrokken. Ook ditmaal ging dat niet zonder problemen en Nel van der Weiden spoedde zich zelfs in een lange sprint richting het voormalige belastinggebouw om daar de opvang te verzorgen.

Onze "reisJannen" hadden ditmaal gekozen voor een marathontocht met veel variatie.

Voor het vervoer zorgde ook deze keer Jan de Wit Autocars, met als chauffeur gelukkig de ons zo vertrouwde Pieter Korver. Naast het feit dat hij zijn bus met vaardige hand door het verkeer leidde, wist hij ook veel te vertellen over allerlei zaken en plaatsen die we onderweg passeerden.

De rit voerde ondermeer langs de Flevopolder met haar vele randmeren, waarvan het Veluwemeer het grootst en meest bekend is. Aangekomen bij het dorpje Emst, was het de hoogste tijd voor een goed kopje koffie en een heerlijk gebakje in ons eerste opsteekadres: restaurant Schaveren.



Uitgezwaaid door de liefvallige dames van de bediening werd de reis vervolgd. In een flits zag ik een vleugje van 't Harde, waar ik mijn weinig succesvolle carrière als militair heb volbracht. En dan de IJssel, een rivier die zich door het landschap kronkelt en ik ben beslist niet de enige die van dat uitzicht geniet. De dichter Joh.H. Polman liet zich bijvoorbeeld verleiden tot de volgende regels:

*Aan de rand van Hollands gouwen
Over brede IJsselstroom
Ligt daar, lieflijk om t' aanschouwen
Overijssel, fier en vroom.*

Zwolle was het volgende doel en daar aangekomen scheepten we in op het motorschip "de Gebeurtenis". Voor ons gezelschap was het hele bovendeck gereserveerd, vanwaar we een prachtige uitzicht hadden. Langzaam voer "de Gebeurtenis" over het 19 km. lange riviertje het Zwarte Water naar de plaats Hasselt. Een vaartocht is altijd al een belevenis en zeker als er zoveel moois te zien is. Zo viel mijn oog op een prachtige witte villa en sloeg mijn fantasie op hol. Als ik daar zou wonen dan schreef ik een detective met de titel "Het mysterie van het Zwarte Water". Ik koos daarbij voor een vlijmscherpe inspecteur Preusterink als de lokale Kurt Wallander, laatstgenoemde bekend uit de boeken van succesauteur Henning Mankell. Maar terug naar de ook aantrekkelijke realiteit, in dit geval een lunch bestaande uit soep, diverse broodjes en uiteraard de niet te missen kroket.

Moe maar zeker nog niet voldaan stapten we weer in de bus voor een rit door de bosrijke omgeving op weg naar de Holterberg. Nederland mag dan dicht bevolkt zijn, maar hier zijn de bossen nog rijk vertegenwoordigd. Eigenlijk ben ik meer een mens voor de wijde ruimte, maar zover als Henk Spaan ga ik zeker niet, die



schreef n.l. destijds: "Treurig liep hij door het woud, hier is iedereen van hout"! Zo bereikten we het letterlijke hoogtepunt van onze tocht de Holterberg. Naast het mooie uitzicht genoten de meeste onder ons van een drankje. Wie niet genoot was de bediening, kennelijk had men nog niet meegemaakt dat de klanten ook nog



(afzonderlijk) willen betalen.

Het tijdstip was aangebroken om weer richting het westen in te slaan. Als klap op de vuurpijl onderbroken voor een driegangen diner in het gezellige restaurant "De Dennen" te Renswoude. Alles smaakte voortreffelijk, maar de meeste indruk maakt toch een schnitzel, heerlijk bereid en met de omvang van een dakpan!

Het uur voor het laatste deel van de thuisreis was ruimschoots aangebroken en na een soepele rit arriveerden we precies op de geplande tijd van half negen op het vertrekpunt.

Alle personen die deze trip mogelijk hebben gemaakt veel dank en een groot compliment. Dat geldt zeker ook voor de weergoden, die ons gelukkig gunstig gezind zijn geweest. Reikhalzend kijken we al weer uit naar 15 oktober want dan staat een tocht over de Maas op programma. Tot dan!!

Juni 2008, **Jaap Plas**

LANDELIJKE WANDEL- EN FIETSTOCHT 7 JUNI 2008

Zaterdag 7 juni 2008 is het dan eindelijk weer zover. De FPF-FINVA organiseert de landelijke wandel- en fietstocht in Loenen op de Veluwe. Het is fantastisch mooi fiets-



en wandelweer. Ook dit jaar kan er weer gekozen worden tussen fietsen, wandelen en Nordic Walking. Voor de laatste activiteit is ook aan de beginnelingen gedacht. Deze gaan onder deskundige begeleiding aan de slag om de kunst van het in de juiste pas met de stokken lopen onder de knie te krijgen. (*Het is niet letterlijk de bedoeling om de stokken onder de knie te krijgen maar dat begrijpt u natuurlijk wel.*)

Voor gevorderden zijn prachtige routes uitgezet van 15 tot 20 kilometer.

Voor de wandelaars zonder stok (?????) zijn routes van 20 en 35 km uitgezet. Uiteraard ook door een prachtig gebied. De 35 km lopers kunnen al vroeg van start. Het is tenslotte een hele afstand.



Voor de fietsers, waarbij ondergetekende, is een route uitgezet d.m.v. het onvolprezen nieuwe knooppuntensysteem (iets voor de scrabbel?). Via dit "nieuwe" systeem worden we onder andere over het Park De Hoge Veluwe geleid. Hier is uiteraard de mogelijkheid een bezoekje te brengen aan het Kröller-Muller museum en/of aan het beroemde St. Hubertusslot. Dan moet je natuurlijk niet teveel terrasjes aandoen onderweg anders

kom je in de knoop met de tijd. (*Deze knoop heeft weer niks te maken met de route.*) Volgens de uitnodiging begint de barbecue om 16.30 uur en dat willen we niet missen. Geen bezoek dus aan deze culturele schoonheden. Voor mijn gezelschap (je doet zoiets toch het gezelligst met een groepje) alleen maar aandacht voor het fysieke geweld (er

zaten een paar flinke kuitenbijtertjes tussen), aandacht voor koffie met appelgebak en aandacht voor een biertje tegen het einde van de rit. Onderweg natuurlijk ook veel aandacht voor de prachtige natuur. Op heel veel plaatsen zou je niet zeggen dat je in dat overvolle Nederlandse fietst.

Hier en daar ook schitterende vergezichten over de hei die rond augustus weer voor een prachtig paars vloerkleed zal zorgen. Halverwege heeft de organisatie (alle lof) zelfs voor een echte Hooglander gezorgd. Gelukkig hebben we geen rode shirtjes aan want het was wel een flinke stier.

Na voldoende zweetdruppels te hebben achtergelaten arriveren we weer bij ons vertrekpunt. Het terrein van de voetbalvereniging Loenermark. Hier zijn inmiddels de partytenten al opgezet en wordt voor het eerst dit jaar het vlees op professionele wijze gegaard. Andere jaren gebeurde dat natuurlijk ook wel, maar af en toe ging er toch wel wat vlees in rook op omdat er toen evenveel koks waren als deelnemers. Door het grote aantal



deelnemers dit jaar, meer dan driehonderd heb ik mij in het oor laten fluisteren, heeft de organisatie besloten de inwendige mens professioneel te laten verzorgen. Ik kan alleen maar zeggen "een prima idee!!!!!!". Er is weer ruim voldoende van alles, vlees in vele soorten en maten, salades, fruit en hapjes. In één woord geweldig. Alles glijdt naar binnen onder de gezellige klanken van een zingende toetsenist (goed nederlands?) De drankjes worden ook vlot ingeschonken en zijn van een zeer acceptabele prijs. Het is dat we weer met de auto verder moeten maar anders.....

Rond 18.30 drinken we het laatste glaasje jus, wijn en/of bier en gaan dan weer op huis aan. De dreigende onweersbui komt op de A 50 en de A 1 naar beneden. Is tenminste gelijk al het stof weer van de fiets.

Moe maar voldaan overnachten we in ons buitenverblijf elders op de Veluwe. Het is weer een zeer geslaagde sportieve dag geweest en we kunnen alleen iedereen aanraden om volgend jaar ook van de partij te zijn. Hoe meer zielen hoe meer vreugd.

Met dank aan iedereen die deze prachtige dag mogelijk heeft gemaakt, gegroet en hopelijk tot volgend jaar.

Uw razende, gebak- en vleesetende, koffie- en bierdrinkende fietsreporter,

Gerard Brouwer

VOOR DE AGENDA:

- 6 september: Landelijke watersportdag FPF
- 17 september: De Ontmoeting.
- 24 september: rondleiding in de Grote of Sint Bavokerk.
- 3 t/m 5 oktober: driedaags mountainbike evenement.
- 9 oktober: inloopmiddag.
- 13 t/m 17 oktober excursiereis Sauerland.
- 25 oktober: dagtocht Alphen aan de Maas.
- 7 november: Tenniskampioenschap FPF



Regio Haarlem

Secr. J.A. de Haas
Albert Schweitzerlaan 38
2037 RS HAARLEM
(023) 536 07 99
E-mail: ria.co@zonnet.nl

Inhoud:

*Van de voorzitter
Bedankt
Wandeling Leiden
Dagtocht Overijssel
Landelijke wandel- en
fietstocht
Voor de agenda*

www.postactieven-belastingdienst-nh.nl

In verband met het overlijden van oud-voorzitter Ko van Stigt is deze Nieuwsbrief verspreid onder alle oud-medewerkers binnen de regio Noord-Holland.

VAN DE VOORZITTER

Onder dit voorwoord vindt U een brief van Ko van Stigt, waarin hij iedereen bedankt voor de vele blijken van belangstelling die hij en ook zijn vrouw Thea, tijdens hun ziekte van velen van u mochten ontvangen. In zijn brief maakt hij onder meer melding van zijn persoonlijke levenskansen. Die varieerden van: *'nog zeer korte tijd'* tot *'nog enige tijd uitstel'*.

Helaas is Ko op vrijdag 1 augustus op 77 jarige leeftijd overleden. *'Nog zeer korte tijd'* is dus bewaarheid.

Allereerst wil ik mede namens u allen Thea mijn hartelijke deelneming betuigen met het overlijden van Ko. Ofschoon zijn dood niet als een verrassing kwam, zal zijn verscheiden in de eerste plaats voor Thea en de naaste familie, maar ook voor vele (oud) collega's, een schok zijn te vernemen dat Ko er niet meer is. Voor tallozen was hij, zelfs tijdens zijn ziekte, een vraagbaak die altijd openstond om anderen met raad en daad terzijde te staan. Altijd een luisterend oor en als hij overtuigd was van het gelijk, dan zette hij zich in met al zijn kwaliteiten om onrecht te bestrijden en mensen hun recht te bezorgen.

Ik ken Ko bijna 40 jaar. Eerst als collega en later als voorzitter en bestuurslid van de Haarlemse vereniging van postactieven. Zijn levenshouding en persoon heb ik altijd bewonderd. Samen met zijn vrouw heeft hij zich steeds ingezet voor zijn medemens en voor zijn (oud) collega's in het bijzonder. Dat feit verdient onze grote waardering.

Ko bedankt: wij zullen je missen!

Gerrit van den Dool

BEDANKT, BEDANKT, BEDANKT



Van de redactie van 'onze krant' heb ik de gelegenheid gekregen om op deze manier te bedanken voor de vele wensen voor sterkte en beterschap die we mochten ontvangen.

Nu is in onze doelgroep ziekte en erger een normaal verschijnsel en zou elke uitgave van 'onze krant' er mee gevuld kunnen worden.

Maar niet normaal is de grote stroom van hartverwarmende wensen met sterkte en beterschap die Thea en ik mochten ontvangen. Ruim meer dan 100 stuks en dat niet alleen van onze

"postactieven" maar ook van de nog actieve collega's.

Het is een onmogelijke opgave om op ieder afzonderlijk te reageren. Het is meer dan alleen maar wat resterende collegialiteit, maar zonder twijfel een hechte band die er was en is. Juist in onze zeer moeilijke omstandigheden is dat van groot belang. In het kort nog een kleine samenvatting van onze huidige situatie.

Voor Thea: na medische ingrepen is haar situatie onder controle. Zij heeft echter forse beperkingen gekregen.

Mijn situatie varieert van 'nog zeer korte tijd' en 'toch nog enige tijd uitstel'. Helaas is de situatie wel dusdanig instabiel dat deelname aan Kerstdiner, Nieuwjaarsrecepties of andere activiteiten onmogelijk is. En dat spijt ons zeer.

Iedereen nogmaals bedankt. Hartelijke groeten van ons beiden en excuses voor deze onpersoonlijke reactie.

mei 2008, Ko van Stigt

EEN VERRASSENDE WANDELING DOOR LEIDEN

Op 24 april jl. is een select gezelschap post-actieven naar Leiden getogen om onder leiding van Dirk Stigter een rondwandeling door deze mooie, oude stad te maken. Het begon voor mij al goed want toen ik in Heemstede in de trein stapte ging ik zitten, zonder dat ik in de gaten had dat aan de andere kant van het gangpad mijn oud kamergenoot Martin Polman al vanaf Haarlem was gezeten. Gedurende de rit hebben wij natuurlijk heerlijk over vroeger kunnen kletsen.

In Leiden aangekomen duurde het niet lang of alle deelnemers hadden zich op het perron verzameld. Het gezelschap bestond uit: Martin Polman, Henk Duijm, Piet de Ruiters met echtgenote, Nel van der Weiden, Geert Tipker met zijn vrouw, Gerrit van den Dool (Ank was helaas zwaar verkouden), Gerard Brouwer, ondergetekende en natuurlijk onze eminente gids Dirk Stigter.

Vanaf het station gingen wij eerst langs het oude belastinggebouw (het bloed kruipt toch waar het niet gaan kan) en gingen naar ons eerste doel: de molen "De Put".

Op zich is het al apart om midden in de stad een molen te vinden, maar het leuke van deze molen was dat hij vlak bij de Rembrandtbrug staat en aan de overkant daarvan is het huis waar Rembrandt in 1606 is geboren. We passeerden even later ook de Morspoort een bijzonder mooie stadspoort. Van de 10 stadspoorten die Leiden vroeger had zijn er nu nog maar twee over.

Ook de Korenbrug maakte op mij een bijzondere indruk door het heldhaftige tafereel dat daarop was aangebracht. In het midden een krijgshaftige officier te paard geflankeerd door twee vervaarlijk uitziende stukken geschut. Op een gegeven moment kwamen wij langs een oud marinegebouw. Geert werd helemaal lyrisch want hij had tijdens zijn dienstperiode in dat gebouw geslapen.

Op het bekende Rapenburg zijn we even de Hortus Botanicus binnengestapt. Deze tuin dateert uit 1575 en is ingericht kort na de oprichting van de Leidse universiteit. (de eerste universiteit van ons land). Ook deze tuin is de moeite van het bezichtigen dubbel en dwars waard.

Tijdens onze tocht opende Dirk zo hier en daar een deurtje en dan stonden we plotseling in een schilderachtig hofje. Net als in Haarlem zijn ook deze hofjes heel intiem en goed onderhouden. In Leiden zijn nog 35 hofjes, daterend uit de 17^e eeuw.





Evenals in Haarlem werden deze hofjes gesticht door welgestelde burgers en waren bestemd voor oude en behoeftige mensen. Zij konden er gratis wonen en kregen vaak ook gratis te eten. Wel waren er strenge regels waaraan de bewoners zich moesten houden. Zelfs was er in een van die hofjes de verplichting om eens in de maand in bad te gaan !!! Erg hé ?

Vervolgens voerde Dirk ons naar de Pieterskerk. In 1121 werd op de plek waar nu de Pieterskerk staat al een kapel gebouwd met de naam Sint Pieter (Petrus). De sleutels in het Leidse stadswapen verwijzen dan ook naar de Poortwachter van

de Hemel: Sint Petrus. Door de jaren heen werd steeds wat aan de kapel gewijzigd en werd nogal wat bijgebouwd, zodat uiteindelijk de kerk, zoals die er nu staat, is ontstaan. Ook worden momenteel aan deze kerk nog restauratiewerkzaamheden uitgevoerd. Het terrein om de kerk heen lag vol met oude stenen (waaronder grafzerken) die allemaal genummerd waren om weer op de oude plaats te worden neergelegd.

Ook waren wij even bij een enorm weeshuis. Ik stond versteld van de omvang van dit gebouw. Er werd ook hard aan gewerkt, er stond n.l. een enorme machine waarvan het doel mij totaal ontging. Ik vond het een wat "wezensvreemd" apparaat. Het slot van deze rondleiding was bij de Burcht .Een vesting die in heel Nederland

zijn gelijke niet heeft. In de 11^e eeuw is er een heuvel opgeworpen met daarop een houten versterking. Later is er een soort borstwering van steen gekomen. Vanaf deze Burcht heb je een prachtig uitzicht over het centrum van Leiden. Voor dat wij echter deze Burcht beklommen werd in een restaurantje aan de voet van die Burcht nog wat gedronken. Toen wij echter wilden afrekenen was dat niet meer nodig omdat Gerard Brouwer het gelag reeds had betaald. Hij was onlangs bevorderd tot 'Opa' en dat moest natuurlijk gevierd worden. Bedankt Gerard en dat het kleintje maar een aardje naar zijn grootvaartje mag



hebben.

Nadat wij de Burcht hadden beklommen en daar wat rondgelopen hebben en van het uitzicht genoten, zijn wij weer richting station gewandeld alwaar een eind kwam aan deze bijzonder leuke wandeling. Nadat Gerrit een kort dankwoordje richting Dirk had uitgesproken werd de trein richting Haarlem opgezocht en keerden wij terug naar onze haardsteden.

Naar mijn mening was dit een buitengewoon geslaagde middag en zoals de titel van dit stukje al zegt:"VOL VERRASSINGEN".

Dirk, bedankt voor deze leuke kennismaking met Leiden.

Karel Grandia

DAGTOCHT OVERIJSSSEL

Woensdag 11 juni was het dan zover: de tocht naar Overijssel. De uitnodiging was veelbelovend en het was dan ook geen wonder dat we met een volle bus vanaf de Frankrijklaan vertrokken. Ook ditmaal ging dat niet zonder problemen en Nel van der Weiden spoedde zich zelfs in een lange sprint richting het voormalige belastinggebouw om daar de opvang te verzorgen.

Onze "reisJannen" hadden ditmaal gekozen voor een marathontocht met veel variatie.

Voor het vervoer zorgde ook deze keer Jan de Wit Autocars, met als chauffeur gelukkig de ons zo vertrouwde Pieter Korver. Naast het feit dat hij zijn bus met vaardige hand door het verkeer leidde, wist hij ook veel te vertellen over allerlei zaken en plaatsen die we onderweg passeerden.

De rit voerde ondermeer langs de Flevopolder met haar vele randmeren, waarvan het Veluwemeer het grootst en meest bekend is. Aangekomen bij het dorpje Emst, was het de hoogste tijd voor een goed kopje koffie en een heerlijk gebakje in ons eerste opsteekadres: restaurant Schaveren.



Uitgezwaaid door de liefvallige dames van de bediening werd de reis vervolgd. In een flits zag ik een vleugje van 't Harde, waar ik mijn weinig succesvolle carrière als militair heb volbracht. En dan de IJssel, een rivier die zich door het landschap kronkelt en ik ben beslist niet de enige die van dat uitzicht geniet. De dichter Joh.H. Polman liet zich bijvoorbeeld verleiden tot de volgende regels:

*Aan de rand van Hollands gouwen
Over brede IJsselstroom
Ligt daar, lieflijk om t' aanschouwen
Overijssel, fier en vroom.*

Zwolle was het volgende doel en daar aangekomen scheepten we in op het motorschip "de Gebeurtenis". Voor ons gezelschap was het hele bovendeck gereserveerd, vanwaar we een prachtige uitzicht hadden. Langzaam voer "de Gebeurtenis" over het 19 km. lange riviertje het Zwarte Water naar de plaats Hasselt. Een vaartocht is altijd al een belevenis en zeker als er zoveel moois te zien is. Zo viel mijn oog op een prachtige witte villa en sloeg mijn fantasie op hol. Als ik daar zou wonen dan schreef ik een detective met de titel "Het mysterie van het Zwarte Water". Ik koos daarbij voor een vlijmscherpe inspecteur Preusterink als de lokale Kurt Wallander, laatstgenoemde bekend uit de boeken van succesauteur Henning Mankell. Maar terug naar de ook aantrekkelijke realiteit, in dit geval een lunch bestaande uit soep, diverse broodjes en uiteraard de niet te missen kroket.

Moe maar zeker nog niet voldaan stapten we weer in de bus voor een rit door de bosrijke omgeving op weg naar de Holterberg. Nederland mag dan dicht bevolkt zijn, maar hier zijn de bossen nog rijk vertegenwoordigd. Eigenlijk ben ik meer een mens voor de wijde ruimte, maar zover als Henk Spaan ga ik zeker niet, die



schreef n.l. destijds: "Treurig liep hij door het woud, hier is iedereen van hout"! Zo bereikten we het letterlijke hoogtepunt van onze tocht de Holterberg. Naast het mooie uitzicht genoten de meeste onder ons van een drankje. Wie niet genoot was de bediening, kennelijk had men nog niet meegemaakt dat de klanten ook nog



(afzonderlijk) willen betalen.

Het tijdstip was aangebroken om weer richting het westen in te slaan. Als klap op de vuurpijl onderbroken voor een driegangen diner in het gezellige restaurant "De Dennen" te Renswoude. Alles smaakte voortreffelijk, maar de meeste indruk maakt toch een schnitzel, heerlijk bereid en met de omvang van een dakpan!

Het uur voor het laatste deel van de thuisreis was ruimschoots aangebroken en na een soepele rit arriveerden we precies op de geplande tijd van half negen op het vertrekpunt.

Alle personen die deze trip mogelijk hebben gemaakt veel dank en een groot compliment. Dat geldt zeker ook voor de weergoden, die ons gelukkig gunstig gezind zijn geweest. Reikhalzend kijken we al weer uit naar 15 oktober want dan staat een tocht over de Maas op programma. Tot dan!!

Juni 2008, Jaap Plas

LANDELIJKE WANDEL- EN FIETSTOCHT 7 JUNI 2008

Zaterdag 7 juni 2008 is het dan eindelijk weer zover. De FPF-FINVA organiseert de landelijke wandel- en fietstocht in Loenen op de Veluwe. Het is fantastisch mooi fiets-



en wandelweer. Ook dit jaar kan er weer gekozen worden tussen fietsen, wandelen en Nordic Walking. Voor de laatste activiteit is ook aan de beginnelingen gedacht. Deze gaan onder deskundige begeleiding aan de slag om de kunst van het in de juiste pas met de stokken lopen onder de knie te krijgen. (*Het is niet letterlijk de bedoeling om de stokken onder de knie te krijgen maar dat begrijpt u natuurlijk wel.*)

Voor gevorderden zijn prachtige routes uitgezet van 15 tot 20 kilometer.

Voor de wandelaars zonder stok (?????) zijn routes van 20 en 35 km uitgezet. Uiteraard ook door een prachtig gebied. De 35 km lopers kunnen al vroeg van start. Het is tenslotte een hele afstand.



Voor de fietsers, waarbij ondergetekende, is een route uitgezet d.m.v. het onvolprezen nieuwe knooppuntensysteem (iets voor de scrabbel?). Via dit "nieuwe" systeem worden we onder andere over het Park De Hoge Veluwe geleid. Hier is uiteraard de mogelijkheid een bezoekje te brengen aan het Kröller-Muller museum en/of aan het beroemde St. Hubertusslot. Dan moet je natuurlijk niet teveel terrasjes aandoen onderweg anders

kom je in de knoop met de tijd. (*Deze knoop heeft weer niks te maken met de route.*) Volgens de uitnodiging begint de barbecue om 16.30 uur en dat willen we niet missen. Geen bezoek dus aan deze culturele schoonheden. Voor mijn gezelschap (je doet zoiets toch het gezelligst met een groepje) alleen maar aandacht voor het fysieke geweld (er

zaten een paar flinke kuitenbijtertjes tussen), aandacht voor koffie met appelgebak en aandacht voor een biertje tegen het einde van de rit. Onderweg natuurlijk ook veel aandacht voor de prachtige natuur. Op heel veel plaatsen zou je niet zeggen dat je in dat overvolle Nederlandse fietst.

Hier en daar ook schitterende vergezichten over de hei die rond augustus weer voor een prachtig paars vloerkleed zal zorgen. Halverwege heeft de organisatie (alle lof) zelfs voor een echte Hooglander gezorgd. Gelukkig hebben we geen rode shirtjes aan want het was wel een flinke stier.

Na voldoende zweetdruppels te hebben achtergelaten arriveren we weer bij ons vertrekpunt. Het terrein van de voetbalvereniging Loenermark. Hier zijn inmiddels de partytenten al opgezet en wordt voor het eerst dit jaar het vlees op professionele wijze gegaard. Andere jaren gebeurde dat natuurlijk ook wel, maar af en toe ging er toch wel wat vlees in rook op omdat er toen evenveel koks waren als deelnemers. Door het grote aantal



deelnemers dit jaar, meer dan driehonderd heb ik mij in het oor laten fluisteren, heeft de organisatie besloten de inwendige mens professioneel te laten verzorgen. Ik kan alleen maar zeggen "een prima idee!!!!!!". Er is weer ruim voldoende van alles, vlees in vele soorten en maten, salades, fruit en hapjes. In één woord geweldig. Alles glijdt naar binnen onder de gezellige klanken van een zingende toetsenist (goed nederlands?) De drankjes worden ook vlot ingeschonken en zijn van een zeer acceptabele prijs. Het is dat we weer met de auto verder moeten maar anders.....

Rond 18.30 drinken we het laatste glaasje jus, wijn en/of bier en gaan dan weer op huis aan. De dreigende onweersbui komt op de A 50 en de A 1 naar beneden. Is tenminste gelijk al het stof weer van de fiets.

Moe maar voldaan overnachten we in ons buitenverblijf elders op de Veluwe. Het is weer een zeer geslaagde sportieve dag geweest en we kunnen alleen iedereen aanraden om volgend jaar ook van de partij te zijn. Hoe meer zielen hoe meer vreugd.

Met dank aan iedereen die deze prachtige dag mogelijk heeft gemaakt, gegroet en hopelijk tot volgend jaar.

Uw razende, gebak- en vleesetende, koffie- en bierdrinkende fietsreporter,

Gerard Brouwer

VOOR DE AGENDA:

- 6 september: Landelijke watersportdag FPF
- 17 september: De Ontmoeting.
- 24 september: rondleiding in de Grote of Sint Bavokerk.
- 3 t/m 5 oktober: driedaags mountainbike evenement.
- 9 oktober: inloopmiddag.
- 13 t/m 17 oktober excursiereis Sauerland.
- 25 oktober: dagtocht Alphen aan de Maas.
- 7 november: Tenniskampioenschap FPF



Regio Haarlem

Secr. J.A. de Haas
Albert Schweitzerlaan 38
2037 RS HAARLEM
(023) 536 07 99
E-mail: ria.co@zonnet.nl

Inhoud:

*Van de voorzitter
Bedankt
Wandeling Leiden
Dagtocht Overijssel
Landelijke wandel- en
fietstocht
Voor de agenda*

www.postactieven-belastingdienst-nh.nl

In verband met het overlijden van oud-voorzitter Ko van Stigt is deze Nieuwsbrief verspreid onder alle oud-medewerkers binnen de regio Noord-Holland.

VAN DE VOORZITTER

Onder dit voorwoord vindt U een brief van Ko van Stigt, waarin hij iedereen bedankt voor de vele blijken van belangstelling die hij en ook zijn vrouw Thea, tijdens hun ziekte van velen van u mochten ontvangen. In zijn brief maakt hij onder meer melding van zijn persoonlijke levenskansen. Die varieerden van: *'nog zeer korte tijd'* tot *'nog enige tijd uitstel'*.

Helaas is Ko op vrijdag 1 augustus op 77 jarige leeftijd overleden. *'Nog zeer korte tijd'* is dus bewaarheid.

Allereerst wil ik mede namens u allen Thea mijn hartelijke deelneming betuigen met het overlijden van Ko. Ofschoon zijn dood niet als een verrassing kwam, zal zijn verscheiden in de eerste plaats voor Thea en de naaste familie, maar ook voor vele (oud) collega's, een schok zijn te vernemen dat Ko er niet meer is. Voor tallozen was hij, zelfs tijdens zijn ziekte, een vraagbaak die altijd openstond om anderen met raad en daad terzijde te staan. Altijd een luisterend oor en als hij overtuigd was van het gelijk, dan zette hij zich in met al zijn kwaliteiten om onrecht te bestrijden en mensen hun recht te bezorgen.

Ik ken Ko bijna 40 jaar. Eerst als collega en later als voorzitter en bestuurslid van de Haarlemse vereniging van postactieven. Zijn levenshouding en persoon heb ik altijd bewonderd. Samen met zijn vrouw heeft hij zich steeds ingezet voor zijn medemens en voor zijn (oud) collega's in het bijzonder. Dat feit verdient onze grote waardering.

Ko bedankt: wij zullen je missen!

Gerrit van den Dool

BEDANKT, BEDANKT, BEDANKT



Van de redactie van 'onze krant' heb ik de gelegenheid gekregen om op deze manier te bedanken voor de vele wensen voor sterkte en beterschap die we mochten ontvangen.

Nu is in onze doelgroep ziekte en erger een normaal verschijnsel en zou elke uitgave van 'onze krant' er mee gevuld kunnen worden.

Maar niet normaal is de grote stroom van hartverwarmende wensen met sterkte en beterschap die Thea en ik mochten ontvangen. Ruim meer dan 100 stuks en dat niet alleen van onze

"postactieven" maar ook van de nog actieve collega's.

Het is een onmogelijke opgave om op ieder afzonderlijk te reageren. Het is meer dan alleen maar wat resterende collegialiteit, maar zonder twijfel een hechte band die er was en is. Juist in onze zeer moeilijke omstandigheden is dat van groot belang. In het kort nog een kleine samenvatting van onze huidige situatie.

Voor Thea: na medische ingrepen is haar situatie onder controle. Zij heeft echter forse beperkingen gekregen.

Mijn situatie varieert van 'nog zeer korte tijd' en 'toch nog enige tijd uitstel'. Helaas is de situatie wel dusdanig instabiel dat deelname aan Kerstdiner, Nieuwjaarsrecepties of andere activiteiten onmogelijk is. En dat spijt ons zeer.

Iedereen nogmaals bedankt. Hartelijke groeten van ons beiden en excuses voor deze onpersoonlijke reactie.

mei 2008, Ko van Stigt

EEN VERRASSENDE WANDELING DOOR LEIDEN

Op 24 april jl. is een select gezelschap post-actieven naar Leiden getogen om onder leiding van Dirk Stigter een rondwandeling door deze mooie, oude stad te maken. Het begon voor mij al goed want toen ik in Heemstede in de trein stapte ging ik zitten, zonder dat ik in de gaten had dat aan de andere kant van het gangpad mijn oud kamergenoot Martin Polman al vanaf Haarlem was gezeten. Gedurende de rit hebben wij natuurlijk heerlijk over vroeger kunnen kletsen.

In Leiden aangekomen duurde het niet lang of alle deelnemers hadden zich op het perron verzameld. Het gezelschap bestond uit: Martin Polman, Henk Duijm, Piet de Ruiters met echtgenote, Nel van der Weiden, Geert Tipker met zijn vrouw, Gerrit van den Dool (Ank was helaas zwaar verkouden), Gerard Brouwer, ondergetekende en natuurlijk onze eminente gids Dirk Stigter.

Vanaf het station gingen wij eerst langs het oude belastinggebouw (het bloed kruipt toch waar het niet gaan kan) en gingen naar ons eerste doel: de molen "De Put".

Op zich is het al apart om midden in de stad een molen te vinden, maar het leuke van deze molen was dat hij vlak bij de Rembrandtbrug staat en aan de overkant daarvan is het huis waar Rembrandt in 1606 is geboren. We passeerden even later ook de Morspoort een bijzonder mooie stadspoort. Van de 10 stadspoorten die Leiden vroeger had zijn er nu nog maar twee over.

Ook de Korenbrug maakte op mij een bijzondere indruk door het heldhaftige tafereel dat daarop was aangebracht. In het midden een krijgshaftige officier te paard geflankeerd door twee vervaarlijk uitziende stukken geschut. Op een gegeven moment kwamen wij langs een oud marinegebouw. Geert werd helemaal lyrisch want hij had tijdens zijn dienstperiode in dat gebouw geslapen.

Op het bekende Rapenburg zijn we even de Hortus Botanicus binnengestapt. Deze tuin dateert uit 1575 en is ingericht kort na de oprichting van de Leidse universiteit. (de eerste universiteit van ons land). Ook deze tuin is de moeite van het bezichtigen dubbel en dwars waard.

Tijdens onze tocht opende Dirk zo hier en daar een deurtje en dan stonden we plotseling in een schilderachtig hofje. Net als in Haarlem zijn ook deze hofjes heel intiem en goed onderhouden. In Leiden zijn nog 35 hofjes, daterend uit de 17^e eeuw.





Evenals in Haarlem werden deze hofjes gesticht door welgestelde burgers en waren bestemd voor oude en behoeftige mensen. Zij konden er gratis wonen en kregen vaak ook gratis te eten. Wel waren er strenge regels waaraan de bewoners zich moesten houden. Zelfs was er in een van die hofjes de verplichting om eens in de maand in bad te gaan !!! Erg hé ?

Vervolgens voerde Dirk ons naar de Pieterskerk. In 1121 werd op de plek waar nu de Pieterskerk staat al een kapel gebouwd met de naam Sint Pieter (Petrus). De sleutels in het Leidse stadswapen verwijzen dan ook naar de Poortwachter van

de Hemel: Sint Petrus. Door de jaren heen werd steeds wat aan de kapel gewijzigd en werd nogal wat bijgebouwd, zodat uiteindelijk de kerk, zoals die er nu staat, is ontstaan. Ook worden momenteel aan deze kerk nog restauratiewerkzaamheden uitgevoerd. Het terrein om de kerk heen lag vol met oude stenen (waaronder grafzerken) die allemaal genummerd waren om weer op de oude plaats te worden neergelegd.

Ook waren wij even bij een enorm weeshuis. Ik stond versteld van de omvang van dit gebouw. Er werd ook hard aan gewerkt, er stond n.l. een enorme machine waarvan het doel mij totaal ontging. Ik vond het een wat "wezensvreemd" apparaat. Het slot van deze rondleiding was bij de Burcht .Een vesting die in heel Nederland

zijn gelijke niet heeft. In de 11^e eeuw is er een heuvel opgeworpen met daarop een houten versterking. Later is er een soort borstwering van steen gekomen. Vanaf deze Burcht heb je een prachtig uitzicht over het centrum van Leiden. Voor dat wij echter deze Burcht beklommen werd in een restaurantje aan de voet van die Burcht nog wat gedronken. Toen wij echter wilden afrekenen was dat niet meer nodig omdat Gerard Brouwer het gelag reeds had betaald. Hij was onlangs bevorderd tot 'Opa' en dat moest natuurlijk gevierd worden. Bedankt Gerard en dat het kleintje maar een aardje naar zijn grootvaartje mag



hebben.

Nadat wij de Burcht hadden beklommen en daar wat rondgelopen hebben en van het uitzicht genoten, zijn wij weer richting station gewandeld alwaar een eind kwam aan deze bijzonder leuke wandeling. Nadat Gerrit een kort dankwoordje richting Dirk had uitgesproken werd de trein richting Haarlem opgezocht en keerden wij terug naar onze haardsteden.

Naar mijn mening was dit een buitengewoon geslaagde middag en zoals de titel van dit stukje al zegt:"VOL VERRASSINGEN".

Dirk, bedankt voor deze leuke kennismaking met Leiden.

Karel Grandia

DAGTOCHT OVERIJSSSEL

Woensdag 11 juni was het dan zover: de tocht naar Overijssel. De uitnodiging was veelbelovend en het was dan ook geen wonder dat we met een volle bus vanaf de Frankrijklaan vertrokken. Ook ditmaal ging dat niet zonder problemen en Nel van der Weiden spoedde zich zelfs in een lange sprint richting het voormalige belastinggebouw om daar de opvang te verzorgen.

Onze "reisJannen" hadden ditmaal gekozen voor een marathontocht met veel variatie.

Voor het vervoer zorgde ook deze keer Jan de Wit Autocars, met als chauffeur gelukkig de ons zo vertrouwde Pieter Korver. Naast het feit dat hij zijn bus met vaardige hand door het verkeer leidde, wist hij ook veel te vertellen over allerlei zaken en plaatsen die we onderweg passeerden.

De rit voerde ondermeer langs de Flevopolder met haar vele randmeren, waarvan het Veluwemeer het grootst en meest bekend is. Aangekomen bij het dorpje Emst, was het de hoogste tijd voor een goed kopje koffie en een heerlijk gebakje in ons eerste opsteekadres: restaurant Schaveren.



Uitgezwaaid door de liefvallige dames van de bediening werd de reis vervolgd. In een flits zag ik een vleugje van 't Harde, waar ik mijn weinig succesvolle carrière als militair heb volbracht. En dan de IJssel, een rivier die zich door het landschap kronkelt en ik ben beslist niet de enige die van dat uitzicht geniet. De dichter Joh.H. Polman liet zich bijvoorbeeld verleiden tot de volgende regels:

*Aan de rand van Hollands gouwen
Over brede IJsselstroom
Ligt daar, lieflijk om t' aanschouwen
Overijssel, fier en vroom.*

Zwolle was het volgende doel en daar aangekomen scheepten we in op het motorschip "de Gebeurtenis". Voor ons gezelschap was het hele bovendeck gereserveerd, vanwaar we een prachtige uitzicht hadden. Langzaam voer "de Gebeurtenis" over het 19 km. lange riviertje het Zwarte Water naar de plaats Hasselt. Een vaartocht is altijd al een belevenis en zeker als er zoveel moois te zien is. Zo viel mijn oog op een prachtige witte villa en sloeg mijn fantasie op hol. Als ik daar zou wonen dan schreef ik een detective met de titel "Het mysterie van het Zwarte Water". Ik koos daarbij voor een vlijmscherpe inspecteur Preusterink als de lokale Kurt Wallander, laatstgenoemde bekend uit de boeken van succesauteur Henning Mankell. Maar terug naar de ook aantrekkelijke realiteit, in dit geval een lunch bestaande uit soep, diverse broodjes en uiteraard de niet te missen kroket.

Moe maar zeker nog niet voldaan stapten we weer in de bus voor een rit door de bosrijke omgeving op weg naar de Holterberg. Nederland mag dan dicht bevolkt zijn, maar hier zijn de bossen nog rijk vertegenwoordigd. Eigenlijk ben ik meer een mens voor de wijde ruimte, maar zover als Henk Spaan ga ik zeker niet, die



schreef n.l. destijds: "Treurig liep hij door het woud, hier is iedereen van hout!" Zo bereikten we het letterlijke hoogtepunt van onze tocht de Holterberg. Naast het mooie uitzicht genoten de meeste onder ons van een drankje. Wie niet genoot was de bediening, kennelijk had men nog niet meegemaakt dat de klanten ook nog



(afzonderlijk) willen betalen.

Het tijdstip was aangebroken om weer richting het westen in te slaan. Als klap op de vuurpijl onderbroken voor een driegangen diner in het gezellige restaurant "De Dennen" te Renswoude. Alles smaakte voortreffelijk, maar de meeste indruk maakt toch een schnitzel, heerlijk bereid en met de omvang van een dakpan!

Het uur voor het laatste deel van de thuisreis was ruimschoots aangebroken en na een soepele rit arriveerden we precies op de geplande tijd van half negen op het vertrekpunt.

Alle personen die deze trip mogelijk hebben gemaakt veel dank en een groot compliment. Dat geldt zeker ook voor de weergoden, die ons gelukkig gunstig gezind zijn geweest. Reikhalzend kijken we al weer uit naar 15 oktober want dan staat een tocht over de Maas op programma. Tot dan!!

Juni 2008, **Jaap Plas**

LANDELIJKE WANDEL- EN FIETSTOCHT 7 JUNI 2008

Zaterdag 7 juni 2008 is het dan eindelijk weer zover. De FPF-FINVA organiseert de landelijke wandel- en fietstocht in Loenen op de Veluwe. Het is fantastisch mooi fiets-



en wandelweer. Ook dit jaar kan er weer gekozen worden tussen fietsen, wandelen en Nordic Walking. Voor de laatste activiteit is ook aan de beginnelingen gedacht. Deze gaan onder deskundige begeleiding aan de slag om de kunst van het in de juiste pas met de stokken lopen onder de knie te krijgen. (*Het is niet letterlijk de bedoeling om de stokken onder de knie te krijgen maar dat begrijpt u natuurlijk wel.*)

Voor gevorderden zijn prachtige routes uitgezet van 15 tot 20 kilometer.

Voor de wandelaars zonder stok (?????) zijn routes van 20 en 35 km uitgezet. Uiteraard ook door een prachtig gebied. De 35 km lopers kunnen al vroeg van start. Het is tenslotte een hele afstand.



Voor de fietsers, waarbij ondergetekende, is een route uitgezet d.m.v. het onvolprezen nieuwe knooppuntensysteem (iets voor de scrabbel?). Via dit "nieuwe" systeem worden we onder andere over het Park De Hoge Veluwe geleid. Hier is uiteraard de mogelijkheid een bezoekje te brengen aan het Kröller-Müller museum en/of aan het beroemde St. Hubertusslot. Dan moet je natuurlijk niet teveel terrasjes aandoen onderweg anders

kom je in de knoop met de tijd. (*Deze knoop heeft weer niks te maken met de route.*) Volgens de uitnodiging begint de barbecue om 16.30 uur en dat willen we niet missen. Geen bezoek dus aan deze culturele schoonheden. Voor mijn gezelschap (je doet zoiets toch het gezelligst met een groepje) alleen maar aandacht voor het fysieke geweld (er

zaten een paar flinke kuitenbijtertjes tussen), aandacht voor koffie met appelgebak en aandacht voor een biertje tegen het einde van de rit. Onderweg natuurlijk ook veel aandacht voor de prachtige natuur. Op heel veel plaatsen zou je niet zeggen dat je in dat overvolle Nederlandse fietst.

Hier en daar ook schitterende vergezichten over de hei die rond augustus weer voor een prachtig paars vloerkleed zal zorgen. Halverwege heeft de organisatie (alle lof) zelfs voor een echte Hooglander gezorgd.

Gelukkig hebben we geen rode shirtjes aan want het was wel een flinke stier.

Na voldoende zweetdruppels te hebben achtergelaten arriveren we weer bij ons vertrekpunt. Het terrein van de voetbalvereniging Loenermark. Hier zijn inmiddels de partytenten al opgezet en wordt voor het eerst dit jaar het vlees op professionele wijze gegaard. Andere jaren gebeurde dat natuurlijk ook wel, maar af en toe ging er toch wel wat vlees in rook op omdat er toen evenveel koks waren als deelnemers. Door het grote aantal deelnemers dit jaar, meer dan driehonderd



heb ik mij in het oor laten fluisteren, heeft de organisatie besloten de inwendige mens professioneel te laten verzorgen. Ik kan alleen maar zeggen "een prima idee!!!!!!". Er is weer ruim voldoende van alles, vlees in vele soorten en maten, salades, fruit en hapjes. In één woord geweldig. Alles glijdt naar binnen onder de gezellige klanken van een zingende toetsenist (goed nederlands?) De drankjes worden ook vlot ingeschonken en zijn van een zeer acceptabele prijs. Het is dat we weer met de auto verder moeten maar anders.....

Rond 18.30 drinken we het laatste glaasje jus, wijn en/of bier en gaan dan weer op huis aan. De dreigende onweersbui komt op de A 50 en de A 1 naar beneden. Is tenminste gelijk al het stof weer van de fiets.

Moe maar voldaan overnachten we in ons buitenverblijf elders op de Veluwe. Het is weer een zeer geslaagde sportieve dag geweest en we kunnen alleen iedereen aanraden om volgend jaar ook van de partij te zijn. Hoe meer zielen hoe meer vreugd.

Met dank aan iedereen die deze prachtige dag mogelijk heeft gemaakt, gegroet en hopelijk tot volgend jaar.

Uw razende, gebak- en vleesetende, koffie- en bierdrinkende fietsreporter,

Gerard Brouwer

VOOR DE AGENDA:

6 september: Landelijke watersportdag FPF

17 september: De Ontmoeting.

24 september: rondleiding in de Grote of Sint Bavokerk.

3 t/m 5 oktober: driedaags mountainbike evenement.

9 oktober: inloopmiddag.

13 t/m 17 oktober excursiereis Sauerland.

25 oktober: dagtocht Alphen aan de Maas.

7 november: Tenniskampioenschap FPF